

# Logg från Älva

---

Datum: 20/11

Elevloggare: Alfred och Hampus

Personalloggare: Bengt

Position: Agadir

Segelsättning: ingen

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag 22 Nov

Planerat datum för att segla vidare: 20 Nov

Väder:

## Elevlogg:

Efter en kort sovorgon började resan mot staden Marrakesh. Vi fick en guidad tur runt staden. Efter ungefär 5 minuters promenad från bussen till en park där vi åt lunch. I parken höll de på att renovera parkens alla fontäner, i fontäner satt det marockaner och högg till en bra massa mosaik för hand, guiden förklarade att traditionella hantverk som de vi såg i parken håller på att försvinna. Så för att bevara dessa yrken har det startat skolor där barn och ungdomar kan lära sig något hantverk, för att börja jobba. För i Marocko finns ingen a-kassa eller liknade så om man inte jobbar får man inga pengar. Vår guide delade med sig av matlådan som han fick av oss till några gatuartister, jag vet inte om de gillade maten men jag började tänka att något liknade aldrig skulle ske i stockholm. Det visar att marockanerna är väldigt sociala och duktiga på att kommunicera med varandra till skillnad från oss svenskar. När vi var färdiga med lunchen som vi delade med några katter så gick vi vidare till en moské som faktiskt var mycket vacker med en 70 meter hög minaret. Sedan hamnade vi på en marknad i gamla stans bakgator därifrån gick vi till ett torg med en massa olika fruktstånd. Men på vägen från moskén gick vi bland alla som säljer varor på bakgatorna. Det var schalar, tofflor, klockor, elektronik, kläder och metallarbeten. Allt ifrån enkla kopior till vackra hantverk. Dessutom var det hur många veteranmopeders som helst som körde galet snabbt där det var sjukt trångt och hela marknaden luktade typ get. Vilket gjorde luften väldigt tjock och svår att andas. Många i klassen köpte en del skojiga saker som piratbyxor, turbaner, och annat roligt.

Alfred och Hampus

## Personallogg:

Dagens evenemang blev mycket lyckad. Visserligen fick vi börja resan i två mindre bussar pga att deltagarna i FN:s klimatkonferens hade lagt beslag på alla stora bussar för transfern till flygplatsen.

Vår guide Majid var på ett strålande humör och fångade verkligen elevernas intresse under hela dagen. Tog verkligen hand om oss och såg till att allt fungerade. Framme i Marrakech bytte vi till den stora bussen som vi skulle ha haft.

Marrakech är en kaotisk, exotisk, ljudlig, doftande och ibland illaluktande plats. Många upptäckte kvickt att det inte var som i Sverige.

På hemvägen stannade vi och åt en uppskattad traditionell Marockansk middag

Här kommer lite bilder från marknaden:





