

Logg från Älva

Datum: 10/11

Elevloggare: Alfred och Hampus A

Personalloggare: Bengt

Position: Malaga

Segelsättning: ingen

Fart: Ingen

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 11 nov

Väder: Full sol och 20 grader

Elevlogg:

Idag har vi besökt staden Ronda, en bergstad som ligger en timmes bussfärd från Malaga. Efter frukost och den dagliga städningen så blev vi upphämtade i hamnen av bussen. Bussens säten var riktigt bekväma så det med den fina naturen blev resan faktiskt behaglig. Staden Ronda var förvånansvärt stor för att vara belägen mitt i bergen. Besöket började med lunch uppe på en stor utkiksplats där man hade utsikt över dalen med gårdar, åsar och bergen i horisonten. Efter det mötte vi guiden som visade oss runt i den vackra gamla staden. Vi kollade bland annat på stadsmuren, en gammal kyrka och bron som heter "Puente nuevo" som betyder den nya bron även fast den är byggd på 1700 talet. Efter det besökte vi Rondas tjurfäktningsarena som numera används som museum. Dock är det tjurfäktning en gång per år för att hedra Pedro Romero som är en känd tjurfäktare som numera är död. Dagen slutade med lite fri rundvandring i staden. Ska jag sammanfatta dagen så har jag lärt mig mycket om Spaniens historia som varför spaniens flagga ändrades för att underlätta för de spanska örlogsfartygen när de var till sjöss.

Alfred och Hampus

Personallogg:

När jag nu efter hemkomsten och avslutad laxmiddag sätter mig vid datorn för att skriva några rader gör jag det med en mycket behaglig känsla. Den här seglingen har börjat bra på alla sätt. Alla lyckades komma i tid till flyget trots de besvärliga väderförhållandena och resan ner gick utan problem. Nu efter två dygn har rutinerna börjat sätta sig med vakthållning, byssavakt och frivakt.

Bysslaget Alfa har fått mycket beröm för sitt arbete av Frida som ansvarar för att hålla oss mätta och belåtna. Dagens studiebesök till Ronda blev mycket lyckad och grabbarna visade ett stort intresse för det guiden Victor hade att berätta om staden och tjurfäktningsarenan.

Ikväll är eleverna som inte har hamnvakt lediga och en del har valt att fortsätta utforska Malaga, några tittar på en film på storbildsTVn och andra övar sig i att tvätta sina kläder. Alla ska vara ombord igen senast kl 22. Imorgon kl 09.00 ska vi starta vår segling till Cadiz. Det blir 140 sjömil non stop och beräknas ta ca 1.5 dygn.



Besättningen gör sig redo för seglatsen....



Bakom på babordsstidan:

Kapten Jan, praktikant Ola, Matros Zarah, förste styrman Krister

Framför på styrbordssidan:

Båsen Robban, maskinisten Erik, kocken Frida, andre styrman Sofia, praktikant Mats