

Logg från Älva

Datum: 5/12-2018

Elevloggare: Leo och Gustav

Personalloggare: Jan

Position: Lanzarote/Arrecife

Segelsättning: - n\

Fart: - n\

Kurs: - n\

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/12

Planerat datum för att segla vidare: 7/12

Väder: Strålände sol

Elevlogg:

Dagen startade med frukost och storstädningen av hela fartyget. Sedan hämtades vi upp av en buss.

Den tog oss till Timanfaya vulkan nationalpark där vi fick uppleva en guidad tur. Vi fick göra tre experiment på parken. Först hällde guiden uppvärmd lavasand i våra händer, sen eldade han torkade buskar i en eldgrop uppvärmd med lava, sen hällde han en spann vatten ner på lavan, vattnet förångades och sprutade upp direkt igen.

Efter att ha besökt vulkanparken begav vi oss tillbaka till Älva där vi återigen fick uppleva en guidad tur runt Arrecife som hölls av Tammi, Linnea, Vincent och Markus.

Dagen slutade med förberedelser inför hård- och mjukbottenundersökningen som ska genomföras under morgondagen.

Nu har de flesta kommit tillbaka till fartyget efter en runda på stan där några besökt Ikea för inhandling av julmust.

Personallogg:

Idag hade vi en full dag. På morgonen togs en elev till läkare för att se om ett knäsår ifrån cyckelturen runt Graciosa. Den guidade turen tog oss förbi ett stopp där man kunde rida kameler (dromedarer), men vi tog oss inte tid för det. Vulkannationalparken är en speciell upplevelse. Guiden hittade en CD där en svensk röst, med sydvensk dialekt beskrev det vi såg när bussen körde runt i parken. Emellan beskrivningarna spelades dramatisk musik som förmodligen skulle förhöja upplevelsen, med allt ifrån utomjordisk dystopiskt (O)-ljud som påminde om en symfoniorkester som stämde sina instrument, till Also sprach Zaratustra, ifrån år 2001 en rymdodyssé – oljuden kanske kom därifrån också?

Landskapet var fantastiskt med röda vulkankullar med både 'a 'a och pa hoe hoe lava. Vi fick också se hur de lagar till bakad potatis och steckt kyckling på hettan ifrån vulkanen.

Efter vulkanen fortsatte vi förbi ett ställe där de framställer havssalt igenom att släppa in havsvatten i stora, grunda bassänger och låter vattnet avdunsta, till en plats vid havet där vi åt vår lunch. Vågorna kraschade in i en dramtisk kust, med grottor och andra lavaformationer.

Tillbaka i Arricife fick vi guidningar av flera elever om miljön på ön, olika sevärdheter i stan och dess historia, samt om en fin gammal kyrka. Ytterligare en elev fick besöka läkare efter en impromptu fotbollsmatch på kajen, innan dagen var slut. Vi har också haft diskussioner med samtliga vaktlag för att stämma av hur alla mår och hur det går. Så en mycket händelserikt dag. Imorgon blir det en tidig morgon då vi skall göra bottenundersökningar och tidvattnet har sin lägsta nivå redan kl. 06.40 – man måste vara anpassningsbar som marinbiolog. 😊









Nedan avslutar vi loggen med två bilder från besättningens bidrag till ökad julstämning ombord.



