

Logg från Älva

Datum: 4/12-2018

Elevloggare: Emil och Anton

Personalloggare: Petra

Position: Arrecife, Lanzarote

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/12

Planerat datum för att segla vidare: 7/12

Väder: Soligt med inslag av varma vindar

Elevlogg:

Tjena alla monsterdiggare!

Dygnet började med en episk upplevelse med delfiner i Mareld, går inte att beskriva med ord men fantastiskt var det! Dagen började med att vi anlände vid Lanzarote och var i hamnen prick klockan 0900, en galant förtöjning. Under förmiddagen städade vi rent skeppet in i minsta detalj.

Vid eftermiddagen åkte gänget buss till Playa Honda vilket är en strand där det ryktades om att finnas havssköldpaddor. Vi snorklade i ungefär en timmas tid men hittade tyvärr inga havssköldpaddor. Dock så såg vi en stingrocka och ett par abudefdufar! Efter snorklandet så gick vi med samlad grupp för att ta oss tillbaka till Älva via buss.

Till kvällen fick man för första gången under denna resa välja att antingen äta kvar i båten eller dra ut till staden för att ta en uppiggande exotisk måltid i den vackra staden. De som valde att stanna fick en god korvrett till middag som var lagad av vår underbara och skickliga kock Simon. Vid kvällen så blev det lite mys då vi kollade på julkalendern.

Personallogg:

Natten till idag, en stjärnklar historia. Varm, stilla och omhuldande, avslutades på morgonkröken av en smidig ankomst till Arrecife. Ut med tross, fendrar och landgång, klart på rekordtid.

Arrecife skulle man kunna säga, uppvisar ett tvärsnitt av alla typer av fartyg man kan tänka sig. Tidigt i morse lade ett enormt kryssningsfartyg till bara några hundra meter från oss. Under hela eftermiddagen har de haft lite olika typer av "high chaparall" där med diverse ljudförorenande aktiviteter. Här finns olika typer av lastfartyg, turistbåtar och lotsbåtar. Precis intill oss ligger en

väldigt vacker fiskebåt, stäven har en linje som mer påminner om ett konstverk än en grej som fångar fisk. Lite längre in i hamnen på vår sida ligger de små fiskebåtarna, målade i alla tänkbara färger, som en påse gott och blandat med salt men utan lakrits och på andra sidan ligger det många olika typer av yachts förtöjda, segelbåtar, motorbåtar i sorterade storlekar. Sist och faktiskt minst, så finns det inne i staden små tidvattenbassänger med så små, små jollar förtöjda på boj. Alla är olika, hemmabyggda, och pyttesmå. Den allra minsta lilla jollen heter "Wet and wild".

Man skulle kunna jämföra stadens samling av fartyg med alla oss som bor ombord på Älva just nu. En salig blandning av härliga personligheter, tokiga, roliga och färgstarka och snälla. Allt som krävs för att vi skall kunna ha det riktigt bra!

Hälsningar Petra Nyberg

