

Logg från Älva

Datum: 3/12-2018

Elevloggare: Johan Ekstam , Francisco Salazar Nunez

Personalloggare: Veronica

Position: Playa Francesa, La Graciosa

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 4/12

Planerat datum för att segla vidare: 3/12

Väder: soooooo

Elevlogg:

God dag kära logg! Denna magiska dag startade med en krallig frukost och därefter morgonstädning. Sedan så tog vi vår rib-båt in till Caleta de Sebo där Andrée, Alexander och Måns hade sin guidning om natur, kultur och mycket annat. Vi hyrde cyklar och begav oss mot stranden Playa de las Conchas som låg på andra sidan ön. Det var en tuff cykeltur då vägarna var av det sämre skicket och det blev inte bättre när Lucas kedja gick av efter 500 meter. Efter den långa färden på 6 km så kom vi äntligen fram till vårt mål där vi förtärde vår lunch.

Efter en liten paus från cyklandet så var det äntligen dags att bege sig tillbaka till båten för att få bada. Som ni ser på bilden så hoppade vi från peket, övade på att använda frälsarkransarna och hade det bara allmänt gött!

Byssangänet stod för en otrolig tre-rätters middag. Förrätten bestod av en champinjonsoppa med vitlökskrutonger, till varmrätt hamburgare med nybakat bröd och potatisklyftor och slutligen en efterrätt som bestod av egenbakade munkar som var doppade i vit choklad. Nu sätter vi kurs mot Arrecife och kommer att anlända imorgon bitti!

Ha det gött!



Personallogg:

Hej alla där hemma!

Denna fantastiska dag har bjudit på både uppförsbackar, nedförsbackar och guppiga raksträckor. Vi har cyklat till andra sidan av Graciosa och sett en riktigt fin strand med riktigt stora vågor. Måns, Alexander och Andrée höll tre intressanta guidningar om ön och vi hade turen att få se både härfågel, törnskata och roskarl. I hamnen simmade både mulle och en massa annat smått.

Vädret har varit med oss alla dagar och de flesta börjar bli lite lätt röda.

Och nu har vi visst köpt en haj.. lokala fiskare här vid båten fick napp och kocken tog tillfället i akt. Det kanske inte känns helt okej..

Vi lättar snart ankar och seglar iväg mot Lanzarote.

Tack för idag och god natt

/Veronica