

Logg från Älva

Datum: 29/11-2018

Elevloggare: Lucas, Daniel

Personalloggare: Veronica

Position: Santa Cruz (Teneriffa)

Beräknad ankomst till nästa hamn: 02/12

Planerat datum för att segla vidare: 30/11

Väder: Klart med 20 grader i luften

Elevlogg:

Skeppohojj era landkrabbor hemma i Svearike, vi på Älva har det finfint med många aktiviteter för dagen avslutade. Dagen började med frukost klockan 7.15 och vi fick avnjuta en rad utav delikatesser från vår kock Simon med hjälp utav byssagänget. Efter frukosten påbörjade vi städningen utav båten i cirka 45 minuter. Det gick galant, fläckfritt. Efter frukosten så gick vi igenom seglen på båten med Kapten Krister. Efter detta hade vi lektioner i Marinbiologi med Jan och Veronica. Sedan avnjöts en utsökt, delikat, och välbehövd lunch, ärtsoppa med hembakat bröd. När lunchens fina bris hade passerat så fortsatte vi dagen med radargenomgång, utförd utav Petra. Efter några lediga timmar fyllda utav glädje, hopp, och många soltimmar (och många ml solkräm) så kom den fantastiska middagen. Fläskfilé och pastasallad. Slängdes ihop till en underbar, utsökt, och vällagad middag som avnjöts i solnedgången med fåglarnas ljuva kvitter, med vindens lätta bris, och havets naturliga sång. Efter middagen vände vinden, efter en väl genomförd guidning utav Clara, Hugo, och Victor så hoppade vi i rask takt in i det friska blå omringad utav h2O så letade MBV gänget efter den eftertraktade "Angel Shark". Detta äventyr slutade med att en av dessa MBV elever blev nafsade på utav en näbbgädda, tyvärr ingen Angel Shark för oss men på botten utav stranden fann vi en kotunga liggandes ensam i det mörka vattnet, väntandes på upphämtning utav ett gäng friska, blodtörstiga MBV elever. Med frukosten för morgondagen kirrad så begav sig MBV eleverna hem med hjälp utav den spanska lokaltrafiken. Väldigt smidigt. Med tunga steg från busshållplatsen så begav vi oss mot vår fristad, vår frälsning, vår Messias, vår Älva. När dagen rör sig mot sitt slut så samlar vi tankarna och laddar om för morgondagen som kommer ge oss skoj, skeppohojj.

*"Kör försiktigt, ligg brett, och ha de förj*vla trevligt. Skål pårej." /Daniel & Lucas*

Personallogg:

God afton,

Den här dagen har varit fantastisk! För mig startade dagen med en promenad och yoga i soluppgången. Efter frukost städades det och sedan drog lektionerna igång. I marinbiologi, en massa läsning, översättning och sammanfattning av marinbiologiboken och i fartygsbefäl blev det genomgång av radar. Ärtsoppan till lunch landade som ett mjukt täcke i hungriga magar och gav välbehövad energi inför eftermiddagens lektioner. Efter några lediga timmar i solen fick vi ännu en suverän måltid och kände oss laddade inför kvällens aktivitet: mörkersnorkling. Clara, Viktor och Hugo hade förberett en guidning och med lokalbussen tog vi oss till Playa de Las Teresitas, vi hade från säker källa hört rykten om att angel shark skulle kunna dyka upp där. Men tyvärr höll den utrotningshotade hajen sig undan våra lampor. De som däremot inte skyggade ljuset var ett gäng näbbgäddor, Belonidae, som ivrigt kastade sig emot oss. De till och med lyckades nafsas på en stackars elev. Medan hajen lös med sin frånvaro lös våra lampor upp sjöborrar, sepiabläckfisk, en massa små kräftdjur, andra småfiskar och en kotunga.. japp, på botten låg en kotunga. Så trots besvikelsen av att inte fått se hajen så lämnade vi stranden mycket nöjda och glada! Nu har eleverna bunkrat chips och godis och är redo inför långseglingen till Graciosa imorgon.

Tack för mig och god natt!

/Veronica

Och här kommer en bild på besättningen och en presentation nedan bilden:



1. Krister – Kapten. På Älva har jag hittat det perfekta jobbet där jag får förena mina intressen med jobbet och som om det inte räckte får jag också utöver det segla med och lära känna nya personer hela tiden. På Älva får jag hålla på med det jag tycker om mest, vara sjöman, seglare och instruktör.
2. Sofia – Överstyrman. Jobbat på Älva sen lite mer än fem år tillbaka. En verkligen riktig båtmäniska. Jobbat med sjövarnsskåren, bor på en skärgårdsö i Stockholms skärgård och hör till ett av de typiska skärgårdssläktena – Söderman. Äger också lite för många båtar.
3. Bengt – Andrestyrman. Skolade om sig från tankbilsförare till skärgårdskapten och jobbar nu både hos oss på Älva och på en båt som heter Medvind som finns i Sundsvall vilket också är

Bengts hemort. Bengt är också maskinansvarig ombord vilket passar honom som handen i handsken då han ägt och renoverat bilar, moppar och motorer.

4. Petra – Matros. Studerade till skärgårdskapten på Marina Läroverket för ett antal år sen och har jobbat här sedan dess. Petra har bakgrund som musiker, arbetar som sjöman och nu också som lärare hos MBV. Många strängar på hennes lyra!
5. Caroline – Matros. Studerade Marinbiologiprogrammet hos oss. Hjälpte till med småbåtssegling under våra skärgårdsläger och efter det jobbar hon med oss inom rederiverksamheten både på båtarna hemma och på Älva. Som skicklig båtförare blev hon också det självklara valet som rib-båtförare här på Älva.
6. Jakob – Matros. Studerade skärgårdskaptensprogrammet hos Marina Läroverket år 2010. Efter det har han jobbat mycket på olika skärgårdsbåtar och fiskebåtar för att generera så mycket sjötid det bara går. När han inte är på Älva jobbar han som Båtman i Göteborg och kör lotsarna till och från de stora fartygen som ska göra hamnanlöp.
7. Filippa – Jungman. Seglade med Älva under en kurs där hon läste till en fartygsbefäl klass 8. Seglar också med kryssarklubbens båtar. Skicklig däcksmän som vi är mycket glada över att fått tillbaka till Älva.
8. Simon – Kock. Vår norska kock som vanligtvis jobbar på Svalbard. Där är han chefskock på en hotellanläggning som ligger ute i ödemarken, 90km från närmsta civilisation. Där finns inte direkt någon större råvarutillgång utan han är van vid att koka soppa på en spik kan man säga.