

# Logg från Älva

---

Datum: 20/12-2018

Personalloggare: Besättningen

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Sol och varmt

## Personallogg:

Vilken segling!

Eleverna åkte tidigt i morse och väcktes av en fin god morgon-sång av hela besättningen. När det var tid för att säga hejdå blev det en stor gråtfest från båda sidorna. När bussen hade åkt la sig lugnet över båten, men det kändes lite tomt!

Som sagt, vilken segling vi har haft! Eleverna har fört med sig mycket glädje och det blev många skratt ombord. Även fast vinden inte alltid varit på vår sida, har vi besökt många fina hamnar runtom Kanarieöarna. Elevernas engagemang till seglingen har gjort det otroligt roligt att få lära ut och uppleva, men även få lära av dem och det marina livet.

Trerättersmiddagarna har varit en succé med teman från jul till raggare och turist. Eleverna har med hjälp av vår fantastiska kock Simon fått laga otroliga rätter och fått lära sig mycket.

Även fast vi inte haft turen med att segla så mycket så har havet bjudit på många vackra upplevelser. Vi har fått se flera olika arter av delfiner, grindvalar och till och med fiskat upp en blåfenad tonfisk – som sen fick bada igen! Nattvakterna har belysts av vacker stjärnhimmel och delfiner i marelden i havet. Nattvakterna drar även ut personers djupa sida och vi har fått chansen att diskutera med eleverna livets stora frågor, och vad som ska hända för dem i framtiden. Alltid spännande att få höra deras tankar!

Vi vill tacka eleverna för en fantastisk segling! Vi vill även tacka er där hemma för att vi fått låna era underbara ungdomar under den här tiden och det är med lite vemod vi släpper hem dem igen. Nu är det dags att segla vidare på nya äventyr i livet!

God jul och gott nytt år!

/ Besättningen

