

Logg från Älva

Datum: 19/12 2018

Elevloggare: Lowe

Personalloggare: Veronica

Position: Santa Cruz de Tenerife

Beräknad ankomst till nästa hamn: n/a

Planerat datum för att segla vidare: n/a

Väder: Sol och värme

Elevlogg:

En era har nått sitt slut!

Idag har säcken knutits ihop. Våra tankar, minnen och upplevelser har bundits tillsammans till ett spindelnät av gemenskap och kärlek. Åsiktkorridorer har vidgats och fördomar har krossats. Idag är det 23 dagar sedan vi stod spända och förväntansfulla på det som väntade, i vad som skulle bli livets resa. Den medmänsklighet och omtanke som har belyst hela vårt äventyr går inte att beskriva med ord. Jag är i skrivande stund tårögd när jag tänker på hur vi stått upp för varandra när sjösjuka, migrän eller fatigue har varit ett faktum. Den förståelse och respekt vi haft för varandra varje dag, varje timme och varje minut är beundransvärd.

Precis som resten av resan har denna kärlek inte varit något undantag idag heller. Respekten, omtanken och glädjen har gjort dagens slutstädning till en dans på rosor. Mässing har polerats, däck har skrubbat, fläktsystem har rengjorts, kylar har tvättats och lister har dammats. Glädjen var stundvis så stor att ett oplanerat bad var ett faktum. Skratt Marathon har avlöst varandra till allas sprudlande förtjusning.

När slutstädningen låg bakom oss hade vi istället en fantastisk avslutningsmiddag att se framemot. Elever, lärare och besättning tillsammans, alla med olika erfarenheter i bagaget men med samma eufori över dessa fantastiska veckor tillsammans på segelfartyget Älva.

När vi trodde att denna oförglömliga dag hade nått sitt slut väntade ett oväntat skådespel. Plötsligt lystes himmelen upp av fyrverkerier i alla dess färger och storlekar som dånande likt när isen släpper över fjäll jockarna i Sarek en varm julidag. Även fast fyrverkerierna var tillägnade världens 5e största kryssningsfartyg Aida Novas avgång, så kan man inte annat än tolka det som en avslutning på vår tid här i Kanarieöarna.

Kort sagt har den här resan skett i kärlekens namn!

Personallogg:

Sista loggen för mig denna gång.

Som vanligt startade dagen med en strålande morgon med fantastisk frukost framdukad av byssagänget.

Sen så har vi städat hela skeppet från tak till durk via skott. Eleverna har kämpat och skrubbat och fejat nästan hela dagen. Det har inventerats matvaror, städats ur i kylar och frysar, skrubbats golv och putsats fönster med mera med mera. Både utsida och insida blev skinande rent. Själv får jag väl erkänna att putsa mässing i solen är inte den sämsta arbetsuppgiften jag kan tänka mig.

Efter idogt städande blev vi äntligen klara strax innan fyra och några av oss passade på att kila in till stan för att shoppa lite julklappar till familjerna där hemma. Nu på kvällen så bjöds det på avslutningsmiddag på restaurang och en sista promenad i den ljumma kanariska decemberkvällen. Vad vi hört så väntar snö där hemma och för de flesta känns det nog helt okej efter drygt tre veckor i ständigt gassande sol.

Seglingen har varit finemang. Vi har fått sett och upplevt så många olika saker som jag inte kunnat föreställa mig. Även om havet varit stilla och behandlat oss väl så har det stundtals stormat ombord. En sådan här resa ger verkligen eleverna (och oss vuxna) erfarenheter man knappast kan få någon annanstans. De har alla växt och antagit alla dessa utmaningar och uppgifter vi slängt på dem utan större protester. Eleverna verkar jättenöjda och efter en gemensam utvärdering så känns det som det stämmer 😊

Seglingen har nog varit en prövning för många, ett äventyr för oss alla.

Nu kommer vi hem till jullov, julmat, julklappar och julmys!

God jul!

/Vero

