

Logg från Älva

Datum: 17/12 2018

Elevloggare: Emil

Personalloggare: Jan

Position: N28°16' W017°04'

Segelsättning: Stor-, fock & stagfock

Fart: 4 knop

Kurs: 140°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/12, förmiddag

Planerat datum för att segla vidare: n/a

Väder: Klart, lite dis, god sikt, måttlig dyning och sydlig vind 7m/s

Elevlogg:

Tjena alla monsterdiggare!

Dagen började med en hederlig frukost, alltid lika trevlig! Efter frukosten var det äntligen dags för den härliga dagliga städningen. Väl efter städningen var det dags att lämna den underbara ön La Gomera, en ö med fantastisk natur och goda pannkakor. Avfärden gick som på löpande band och vi var ute till havs på nolltid.

Till lunch fick vi en riktigt god karbonara, slank ner perfekt. Sedan avnjöt vi en informerande och intressant guidning om Los Organos, väl därefter var det dags för att spana efter valar och delfiner i sundet mellan La Gomera och Teneriffa.

Under eftermiddagen unnades många av oss elever det härliga vädret ute på däck i kombination med rapportskrivande. Segel sattes under tiden, storen, focken och stagfocken åkte upp, fantastiskt! Till middag fick vi underbara pannbiffar med en härlig potatissallad, coleslaw och fantastiskt ölbröd (utan någon öl i).

Nu under kvällen har vissa elever fortsatt rapportskrivandet och de segel som tidigare sattes är nu nere. Precis innan nedtagande av segel dök en stor flock av Common Dolphins upp precis intill båten, några kalvar som glatt hoppade högt. Nu unnar vi oss sista avsnittet av säsong 1 av Solsidan och många av oss har gått och lagt sig. Snart är det dags vakta kudden även för min del.

Tack och hej, leverpastej!

Personallogg:

Hej alla

La Gomera är definitivt en av mina favoritöar. I hamnen ligger man i en spektakulär miljö, med en hög klippvägg som dominerar närmiljön. Längre bort ser man ett annat berg på närmare 500m höjd, där man kan ana "trädet" längst upp i vänstra hörnet, nära stupet ner till stan, dit flera elever, besättning och en lärare har tagit sig de senaste dagarna. Idag kan man definitivt se att många har lite extra krämpor, framför allt i benen till följd av den exkursionen. Själva staden/byn har ett stort tyskt inflytande, både gamla hippies som flyttade hit efter Tjernobyl olyckan och en mängd turister.

Vi delade också hamnen med några segelfartyg, Twister med Bermuda segel och råseglaren Roald Amundsen. De fick lägga till vid den pir där vi normalt ligger, där också färjan lägger till. På vägen ut hälsade vi på dessa fartyg med en lång ljudsignal ifrån båtens horn, som förde tankarna till utbytet av signaler mellan skolans alla fartyg vid Älvas årliga ankomst till skolan i juni.

Efter vi lämnat hamnen och börjat färden mot sista hamnen för den här gången, Santa Cruz på Teneriffa, började spaningen efter sjöfåglar, valar, delfiner, havssköldpaddor och alla andra djur man kan stöta på ute på sjöhavet. Guidning av Los Organos av Daniel var intressant och populär, då han fick ta om den minst 3 gånger allteftersom eftersläntrarna kom upp på bryggdäck.

Efter att vi hade fortsatt mot slutdestinationen ett tag fick vaktlaget på bryggan uppgiften att göra rent alla fendorar. Filipa (F1) översåg det hela och fick hoppa in och visa hur en effektiv arbetsinsats ser ut. Under tiden pågick spaningen efter livstecken på havet och avslutades vid middagstid. Det var inte förrän efter att mörkret hade lagt sig som delfinerna dök upp. Vi fick inte bara se delfinerna i mörkret, men hörde deras visslingar också. Flera kalvar fans med i stimmet, uppdelat på flera grupper. En fin avslutning på dagen.





