

Logg från Älva

Datum: 7 December 2017

Elevloggare: Lucas, Gustav

Personalloggare: Lättmatros Fredrik

Position: Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10 december 2017

Planerat datum för att segla vidare: 10 december 2017

Väder: 21 grader varmt, vind 5 m/s

Elevlogg:

Hallå loggen! På morgonen så firade vi min (Lucas) sjuttonde födelsedag. Det var "pimpat" med en massa ballonger och vimplar i mässen. Idag har vi även snorklat och haft det riktigt skojigt. Snorklingen gick otroligt bra med mycket intressanta djur och växter. Några av de mest intressanta djur var sjöborrarna, dessa sjöborrar var väldigt stora och såg nästan lite skräckinjagande ut. Det var väldigt coolt att se mer "exotiska" fiskar i sin naturliga miljö. Det var en stor omväxling från Östersjön. Vattnet var också väldigt salt i jämfört med det vattnet vi svenskar är vana vid. Så ett glas vatten efter var ett MÅSTE. Efter snorklingen så fick vi en utsökt lunch. Efter den delikata lunchen så hade vi två lektioner som gick väldigt bra. Ikväll så är det ut på stan som gäller för dom flesta och äta på någon av alla de restauranger som finns här på i Valle Gran Rey. Så tack för oss och njut av skönheten Älva. // Lucas, Gustav.



Personallogg:

Idag är det lättmatros Fredrik Backman som skriver personallogg. Dagen råkade sammanfalla med min lediga dag så jag har inte varit med på några aktiviteter här på Älva. Då detta är min första resa med Älva (seglat med henne som elev dock), kan jag ju ta och presentera mig själv. Jag är en f d

gymnasielärare i matematik och fysik som följde Fredrik Reinfeldts råd för ett antal år sedan, att byta karriär mitt i livet. Mina barn är utflugna och jag bestämde mig för att förverkliga en barndomsdröm. Att köra båt!

Jag gick YH-utbildningen till skärgårdskapten på Marina Läroverket 2012-2014 och har nu fast jobb som befälhavare i skärgårdstrafiken. Det känns som om jag fått en nystart i livet. Kan varmt rekommenderas.

Nu har jag semester från mitt ordinarie arbete och fick då möjlighet att segla med som lättmatros. För mig den perfekta kombinationen. Att vara i en miljö med gymnasieungdomar och samtidigt vara ute på sjön.

Jag bifogar en bild från utflykten jag och några från besättningen gjorde idag (en del som eleverna kommer göra i morgon).

Allt gott till er hemma i decembermörkret.

Hälsningar från lättmatros Fredrik

Älva

