

Logg från Älva

Datum: 4/12 2017

Elevloggare: Karl Ackerfeldt, Alice Rylander

Personalloggare: Ola Håkansson

Position: N28° 04'40 W16° 46'50

Segelsättning: motor på kvällen, men vi har haft fin segling under dagen

Fart: 4,3 knop

Kurs: 005°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid "Sköldpaddsviken" ikväll kl 21.15

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag 7/12

Väder: Vindstill. Växlande molnighet.

Elevlogg:

Hej alla followers!

Idag satte vi segel för första gången och begav oss ut på det stora blå. Många har drabbats av sjösjuka men humöret är ändå på topp! Idag har vi fått en fantastisk lunch gjord av oss och Tuva. 15 minuter efter att vi kastade loss så hissade vi segel, som vi nämnde tidigare. Sedan dess har det varit lugnt tills 15 minuter sedan då vi halade och beslog seglen.

Men för att tydliggöra är vi nu på väg mot den berömda sköldpaddsviken där vi ska ligga ankrade under natten. Imorgon beger vi oss ut på stora äventyr, dvs hårbottensexkursion, där vi i våra vaktlag ska undersöka vilka organismer som lever och frodas där.

Puss och kram skumbanan!!!

- Alice och Karl, MBV15

Personallogg:

Efter gårdagens storslagna tur till Teide fick vi äntligen sätta segel. På väg söderut längs Teneriffas ostkust fick vi ganska snart syn på både grindval och flasknosdelfin, vilket rörde delar av besättningen till tårar. Vi hade en något svag vind i ryggen och fick motorsegla ett par timmar, men sedan ökade vinden precis som prognosen förutspått, och vi kunde stänga av maskin och med god fart segla söderut för storsegel, fock och bredfock. Sjön var inte så kraftig men Älva rullade ändå i vanlig stil och några av oss ombord fick känna på lite sjösjuka. Elever och besättning har samarbetat väl under färden och vi ser nu fram emot att strax ankra vid Sköldpaddsviken. I morgon bitti tar vi lärare med

oss eleverna för en hårbottenundersökning inne i viken, varefter vi snorklar och tittar efter havssköldpaddor på eftermiddagen. Jag blir inte förvånad om morgondagen även bjuder på lite delfiner och grindvalar. Just nu ser vi dock fram emot att vaggas till sömns av Älva.

Hälsar varmt från Älva gör: Ola Håkansson, lärare

