

Logg från Älva

Datum: 3/12

Elevloggare: Markus och Lowe

Personalloggare: Lasse

Position: Kajen i Santa Cruz

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag eftermiddag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt över molnen och annars molnigt

Elevlogg:

God dag käre logg! Detta tidsrum invigdes med en förstklassig frukost av de förnämliga lokala råvarorna och en mäktigt talangfull kökschef. Till sin båtnad erhöll han ett parti gesäller. Efter den charmanta morgonmåltiden begav vi oss till vårt vackra logi för att feja. Efter detta skede begav vi oss mot en mycket spännande strapats med sikte mot vulkanen Teide. Väl på bussen möttes vi av en extraordinär guide med tillhörande privatchaufför. Han förde oss upp för det vulkaniska berget. Bil efter bil for förbi som en ljuvlig sommarmelodi. Första uppehållet var en utkiksplats av ypperligt hög kvalitet. En bedårande utsikt med ett böljande molntäcke som mötte våra glimrande ögon och vi kände oss alldeles varma och mjuka i kroppen, likt att krypa ner i sin säng efter en tröttsam dag. Resan återupptogs och guiden fortsatte parlera sina ord om Teide och den förtjusande ön Teneriffa. Efter en tid så hade vi tagit oss högre upp, närmare stratosfären, närmare gud, närmare allt vi någonsin drömt om. Vi trädde av från bussen och tog de första stegen mot den plats där vi skulle spisa vår medhavda färdkost. Vi steg sedan på bussen ännu en gång för att fara mot platsen där stenslättens mäktiga färger glänste likt solens strålar mot en glimrande bäck. Vi undersökte miljön och stenarna med ett halsbrytande manér. En till resa med bussen ägde rum och vi anlände till en bergig atmosfär. När vi riktade våra blickar mot topparna av stentronerna fylldes våra kroppar med lust av att upptäcka mer av guds lovord. Tyvärr fick man inte lov att bestiga stenarna men tanken slog en. Efter äventyret begav vi oss mot fartyget för att avrunda eftermiddagen samt avnjuta en förnämlig måltid. Nu är tiden knapp och vi måste tyvärr avrunda denna logg. Vi önskar er alla en God Jul och en trevligt firande av Jesu-födelse.

Tack för allt,

Lowe och Markus

Personallogg:

Hej där hemma

Efter en dag med säkerhetsutbildning så var det dags för den första aktiviteten som inte har med Älva att göra, en guidad busstur upp till Teide. Berget, eller vulkanen, är Spaniens högsta berg med

en höjd av 3718 meter, lägg där till att Teneriffa omges av djup på runt 3000 meter så får vi en topp som kan mäta sig med Anderna, mäktigt! På vägen upp passerar man flera klimatzoner, från kargt vid kusten, sedan bördigt med odlingar, därefter ren tallskog och upp till ett nästan kalt alpint klimat. Vi var som mest uppe på drygt 2000 meters höjd, ovanför molnen som täckte stora delar av Teneriffa. Vyerna uppe på slätten vid Teide är fantastiska, men tyvärr låg molnen täta längre ner så det var svårt att se någon annan ö därifrån. Eleverna skötte sig fantastiskt bra, var intresserade och alerta.

Efter två dagar ombord har jag bara positiva saker att säga. Eleverna verkar förväntansfulla och nyfikna, besättningen är till hälften nya bekanskap för mig och som vanligt är det trevligt att komma hit.

Imorgon vid tiotiden kommer vi att lämna Santa Cruz för att segla ner till västra delen av Teneriffa, till El Puertito. Där kommer vi utföra vår första hårbottensexkursion och förhoppningsvis snorkla med havssköldpaddor.

På återhörande

Lasse (lärare i marinbiologi)

