

Logg från Älva

Datum: 20-12/2017

elevloggare: Johan Maurin, Clara Knautz

personalloggare: Ola Håkansson

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Väder: Blåsigt under dagen, lite svalare

Elevlogg:

Nu står vi här i början av slutet på dagen vi alla hade väntat på, den stora Slutstädningen. Dagen började som vanligt med tidig uppstigning och frukost, Sen var det direkt på städningen. Några började med hytterna medan de andra gick till sina städområden. Efter mycket putsande och svabbande i nästan 8 timmar så glänste skeppet som aldrig förr. Nu sitter vi här i väntan på pizza och tänker tillbaka på de tre underbara veckorna vi haft tillsammans. En hel del sjösjuka, folk som gått varandra på nerverna, fyra födelsedagar, oändliga bussturer med Conny, många rundor till Super Mercados, frustrerande timmar av rapportskrivande, vulkaner i mängder, delfiner hoppande längst båten. Men om vi skulle summera denna resa så har det varit en otrolig resa med många skratt och härliga minnen i bagaget. Imorgon väntar tidig uppstigning för flygresan hem.





Lärarlogg:

Efter tre fantastiska veckor har då resan nått sitt slut. Eleverna har kämpat in i det sista för att klara prov och få in sina rapporter i tid. Som belöning fick de idag genomföra den stora slutstädningen, en uppgift de visade sig mer än värdiga. Efter en hel dag av inventering, dammtorkning, dammsugning, spolning av däck, skrubbing av toaletter, putsning av mässing med mera, ska vi nu ut på en avslutningsmiddag tillsammans med besättningen. Jag och Lasse har bland annat gått igenom all vår utrustning för marinbiologi och snorkling. Under dagen har minnen spelats upp och vi minns en riktigt fin segling. Ordentliga vindar har vi haft, en del sjösjuka, vackert väder och klart vatten för snorkling. Vi har sett elever på knä i hållkarl och trots vågornas slag ordentligt inventerat alger, svampdjur och sjöborrar. Vi har sett elever följa fiskar och studera deras beteenden och det är precis så här marinbiologin ska se ut. Hands on. I morgon åker vi hem till ett Stockholm i december. Många längtar hem, men ändå inte.

Ola Håkansson, lärare