

Logg från Älva

Datum: 18 december

Elevloggare: Lucas, Gustav

Personalloggare: Lasse

Position: Precis öster om Teneriffa

Segelsättning: Motorgång

Fart: 4 knop

Kurs: 050

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22.00 18/12

Planerat datum för att segla vidare: -

Väder: frisk bris 10-12 m/s

Elevlogg:

Hejsan loggen! Idag vaknade vi upp till synen av Teneriffa. Efter ett kort stopp i Sköldpaddsviken, med snorkling och fortsatt letande efter sköldpaddor. Sköldpaddor såg vi inget av men vi såg en liten rocka. Efter stoppet så fick vi en väldigt god lunch som bestod av thaigryta och ris. Under lunchen så kom nyheten att en liten nätvakare hade fastnat längs med skrovet. Men den kunde petas loss igen och inget allvarligt hände. Efter lunch var det plugg som gällde. Efter detta långa pass av pluggande så började det vankas middag. Vilket idag var pasta carbonara. Vilket smakade otroligt bra! Vi har en fortsatt kurs mot Santa Cruz de Tenerife. Vår beräknade ankomsttid dit är ungefär 22.00 spansk tid. Idag har det även som igår gungat väldigt mycket. Så en del har varit sjösjuka och mått lite halvt dåligt. Men det borde inte vara något större problem då detta är det sista vi seglar.

Så till ssslut så avslutar vi denna logg med denna bild från Teide. Hörs imorgon allesammans!// Lucas å Gustav





Personallogg:

Hej

Efter en ganska stökig natt med mycket rullande kom vi in i lä mellan Teneriffa och La Gomera, mycket uppskattat. Vi gick direkt till El Puertito för att om möjligt få syn på någon havssköldpadda, men tyvärr ville de inte visa upp sig. Vattnet var klart och lugnt så förutsättningarna var mycket bra. Vi fick i alla fall se en liten stingrocka, trevligt. Därefter började vi gå resans slutmål, Santa Cruz de Tenerife. På vägen dit visade sig ett flertal grindvalar, många riktigt nära. Några enstaka delfiner har också setts till, vissa fick även se några flygfiskar. Vi räknar med att angöra Santa Cruz någon gång sent ikväll. Det som återstår av denna härliga segling är i princip bara slutstädningen i övermorgon och det sista rapportskrivandet.

Vi har haft en fantastisk segling tillsammans, vi har upplevt det mesta som de västra Kanarieöarna har att erbjuda. Vi har sett de flesta ställen som "vanliga" turister här nere inte får uppleva. Eleverna har skött sig alldeles exemplariskt, visat stort intresse både för Älva som helhet och även för studierna. Vi har haft en fantastisk besättning som såklart är grunden till att allting fungerat så bra.

Jag seglade med Mbv15 förra året också, men nu är det slut på deras äventyr här på Älv. Mbv16, som har ytterligare en segling att se fram emot, har varit en mycket trevlig bekantskap och jag seglar väldigt gärna med dem nästa år.

Till alla föräldrar, ni kan vara väldigt stolta över era ungdomar, de har lärt sig mycket, både om hur de själva fungerar i ganska pressade situationer och även hur man jobbar i team.

Återigen, tack Mbv15, Mbv16 och besättningen för en riktigt härlig och lyckad segling.

Lasse