

Logg från Älva

Datum: 31 maj

Elevloggare: Axel L och Ida

Personalloggare: Osmar

Position: Utanför Kalmar, på väg mot Idskär

Segelsättning: -

Fart: 4,5 knop

Kurs: 13°

Väder: Klart och soligt.

Elevlogg:

Tjosan svejsan!

Idag på morgonen nådde vi Kalmarsund. Detta intressanta sund hade mycket att erbjuda som höga broar, kluriga diagnostiska prov och lärorika fysiklektioner. Det roligaste med att passera denna å så kända bro var att äntligen få syn på den allt för saknade mänskligheten som vi här ombord har varit ifrån ett tag. Sjögången har svagt försämrats då vågorna har växt med ett okänt antal centimeter, men vi, som nu är rutinerade sjömän, har såklart inte påverkats av dessa vågor (Ida har känt av det måttligt men det är hon förlåten för), (egentligen inte).

Veckans byssalag serverade i morse, med den lokala salta-gröt-dagen i åtanke, en alldeles perfekt gröt utifrån dagens kriterier. Denna lokala högtid, och framöver tradition, var självklart inte en anledning för Axel att gömma det faktum att han i princip tappade saltkaret i kastrullen. Gröten togs väl emot, men däremot togs dagens lunch, som bestod av fest-rester, emot med lite mer uppskattning. Allt från revbensspjäll till kycklingwok serverades, vilket gjorde besättningen och eleverna mätta och glada. Middagen bestod av lasagne i mängder.

Ända sedan oboy-pulvret tog slut, har stämningen inte varit densamma, fram tills idag eftermiddag, då mjölk och flingor fick sitt genombrott på båten. Detta lär dock inte räcka i längden, eftersom det finns runt 2 paket Corn Flakes kvar.

Nu tackar Axel och Ida, som nu är del av byssallaget samt beroende av att skriva om sig själva i tredjeperson, för oss. Hoppas ni alla längtar efter oss, för snart ses vi på bryggan i Stocksund!



Blå Jungfrun, en sovande urtidsödlä i solnedgången

Personallogg:

Senaste dagarna har varit långa och vi har täckt många sjömil. På morgonen vid kl. 08 hade vi Kristianopel 90 grader om babord. Vi var många sjömil från kusten. Nu kl. 22 har vi lämnat Blå Jungfrun med alla sina häxor bakom oss ...

Vi börjar tömma hyllorna i frysen och det betyder att resan närmar sig sitt slut. Jag tog just fram massor med kött därifrån för att tina sakta till vår grillkväll på Idskär på söndag. Det har varit en riktigt rolig resa. I går kväll var det en "Tarantino club session", och det finns också en väl frekventerad "schack-klubb", och jag själv har haft hyfsad framgång med det, ändå behöver jag en revansch mot Noah som slog mig 6 gånger... alla bra matchar men fick jag inga poäng. Båten glider dag efter dag runt Sverige, rutinerna rullar på i Byssan med hjälp av det duktiga byssangänget. Nu det är dags att lägga mig, eller kanske en sista schackmatch innan jag lägger mig i "Morfei armar".

Osmar Kocken