

Logg från Älva

Datum: 30 maj

Elevloggare: Hampus och Fabian

Personalloggare: Micke

Position: Utanför Simrishamn, på väg mot Idskär

Segelsättning: No

Fart: 6 knop

Kurs: 090

Väder: Soligt men blåsig, 17 grader varmt

Elevlogg:

Godnattans alla föräldrar och övriga primater

Dagen började med att vi gick upp och åt frukost (förutom de som hade vakt som bara kunde känna doften av rostade mackor) och vid cirka klockan 8 så åkte vi under Öresundsbron. Äntligen börjar vi lämna fältnorskarna och deras pölse bakom oss.

Sedan hade vi Fysiklektioner då Micke gick igenom klimatet, atmosfärens olika lager och korioliseffekten. Lunchen var väldigt god och bestod av risnudlar med wokad kyckling. Dock måste jag säga att den faktiskt blev slagen av den utsökta middagen som bestod av hamburgare med klyftpotatis.

Just nu är det några som bestämde sig för att kolla på Kill Bill, en väldigt våldsam film men vad mer kan man förvänta sig av Quentin? Det ryktas om att det kommer bli lite sjögång under natten och det är redan några som börjar känna av gunget lite för mycket så den kommande natten verkar bli intressant...

Här har vi några bilder på Öresundsbron!



Fotograf: Theodore Joakim Andersson Lantzourakis

Personallogg:

Hej alla trogna följare!

Nu har äntligen jag fått äran att mönstra på Älva. Kul att få träffa sina elever igen och få uppleva hur mycket de har hunnit utvecklas på dessa veckor då de varit ute.

Jag har nu varit här i några dagar och jag har redan börjat komma in i rutinerna och gemenskapen ombord, fått se mig besegrad av elever på schack (Något som blivit väldigt populärt ombord) och även ett och annat kortspel mellan lektionerna.

Vi rör oss sakta men säkert upp mot Stockholm och vi hoppas att snart kunna sätta segel då vinden förhoppningsvis snart ligger rätt. Eleverna verkar nöjda och glada, speciellt för det fina vädret. Själv så skulle jag gärna se lite fler moln på himlen (Blir lite enklare med molnobservationer då). Just nu när jag sitter här och skriver så går "Kill Bill" för andra gången denna kväll. Tarantino verkar vara en favorit bland eleverna här ombord.

Nu skall jag förbereda morgonens genomgång

Ha det så bra och simma lugnt

Mikael, Lärare