

# Logg från Älva

---

Datum: 3 Juni

Elevloggare: Matilda och Ebba Kristina

Personalloggare: Frazze

Position: Idskär

Segelsättning: -

Fart: 0 knop

Kurs: 0 grader

Väder: Varmt och klart med en regnskur på kvällen

## **Elevlogg:**

Hallå där blåbär!

Det här är den sista loggen för vår resa med Älva, både skönt att få komma hem men också sorglig att det tar slut. Denna dag har bestått av storstädning av skeppet, detta innebär att vi har städlat 7 h förutom byssan som städade 12 h... Städningen må ha varit jobbig men det lönade sig med en fantastisk grillkväll!!! Temat för middagen var midsommar och som varje midsommarafton sker det en regnskur... Skuren gick däremot snabbt över och nästan alla hjälpte byssan med städningen efteråt! Resterande kväll bestod av olika aktiviteter, där några valde att bada i 13 graders vatten medan andra spelade kort eller åkte trambåt. Fiske skedde även, dock ingen fångst ☹️. För att sammanfatta denna resa med några ord säger vi att den var äventyrlig, unik, amazing, fantastiskt, kaos, oförlömlig och framförallt rolig (ord från våra klasskamrater).



Tack för oss och hoppas ni har uppskattat våra loggar under denna period! Nu väntas en ny segling nästa år där vi förhoppningsvis syns igen! ☺

Vi ses på kajen! Kram Matilda och Ebba Kristina

### **Personallogg:**

Nu är det Frazze som skriverlogg. Jag har inte seglat med den här resan utan anslöt först idag här på Idskär. Jag är den på skolan som ansvarar för hela vår seglingsverksamhet och ser till att det finns kompetent och duktig personal på alla seglingar, jobbar med eleverna säkerhetsutbildning och förberedelse och framför allt följer upp och försöker utveckla och förbättra våra seglingar.

Det är verkligen en förmån att få vara en del i en så fantastisk verksamhet och det märks verkligen på våra elever att det ger dem så mycket. Att segla med Älva är verkligen en upplevelse för livet och med all säkerhet en del i den personlig utveckling för våra ungdomar. Att leva såhär tätt inpå varandra är en utmaning för både kropp och skäl.

Nu har vi avslutat en grillkväll med efterföljande häng på däck. Några droppar regn under dagens städande men en fantastiskt vacker kväll med en sån där svensk riktig sommarkänsla!!

Sov gott och vi ses i morgon kl 14 i Stocksunds hamn.