

Logg från Älva

Datum: 29 Maj

Elevloggare: Ylwali & Natte

Personalloggare: Jocke

Position: Utanför Halmstad

Segelsättning: Motorgång

Fart: 7 knop

Kurs: 160 grader

Väder: Sol med växlande molnighet plus en och annan liten skur

Elevlogg:

Skepp oh hoj!

Nu är vi tillbaka med nya spännande nyheter 😊 . Igår lämnade vi Tjärnö för att bege oss mot Idskär. Nu väntar fem dygns konstant segling, ser dock mörkt ut med vindarna så det får bli motor.

Under natten har vi åkt igenom ett riktigt oväder, omringade av blixtrar och dunder. Vågorna var inte så farliga, sjösjukan kom vi undan. Blixarna slog ut vindmätaren, som återställdes senare denna morgon.

Igår mönstrade även Micke på och nu blir det en massa fysik, nu väntar det meteorologi . Vi droppade även av Jan utanför Göteborg och vi tackar honom för en rolig men stressig tid. Nu är marinbiologirapporten inlämnad, vilken lättnad!

Vi skojade bara , det var inte så mycket spännande nyheter så därför blev det en kort logg idag.

Hoppas ni nära och kära har det bra hemma i soliga Sveariket, hälsningar från Natte och Ylwali



Personallogg:

Hallå där hemma...

Nu sitter jag Joakim här igen och ska berätta om dagen.

Just nu swishar vi förbi precis utanför Halmstad. Skönt att vara tillbaks i Sverige igen, även fast vi är på fel sida. Vi haft ännu en lugn och skön dag på den eviga baljan. På småtimmarna i morse så hörde vi NATO och amerikanska flottan ha lite övningar på VHF'en. Ytterst spännande. På eftermiddagen hade Madde navigationslektion där de fick repetition på fyrkaraktärer och mörkernavigering. Nu ska det bli lite kvällsbak innan sängdags.

Buenas noches