

Logg från Älva

Datum: 28 maj

Elevloggare: Hanna och Tove

Personalloggare: Alva

Position: Utanför Grebbestad, på väg mot Idskär

Segelsättning: Motorgång (fortfarande ingen segelvind i sikte...)

Fart: 5 knop

Kurs: 195 grader

Väder: Mulet, med växlande regn

Elevlogg:

Tjena mittbena alla föräldrar!



Idag hade vi tidig frukost, 06:30, då vi skulle iväg till Tjärnös laboratorium för att göra bottenhugg. Vi fick se många intressanta varelser så som sjöstjärnor och pirål. Det gjordes även olika tester på salthalt och siktdjup. Alla de olika organismerna som fångade artbestämdes och undersöktes under mikroskop. Många glada marinbiologer lämnade sedan laboratoriet och väl tillbaka på Älva skrev de flesta klart sina biologirapporter. Under dagens gång blev det en del strul med tider då den ena gruppen var klara redan vid två och de andra inte förrän vid fem. Så när den sista gruppen kom hem blev det dags för avgång och middag. Middagen bestod av kycklingklubba med ris. Nu sitter de sista och skriver klart marinbiologirapporten. Ingen av oss kommer att gå på land igen förrän vi är framme på Idskär. Vi beräknas komma dit på lördag.

Det är som tur ingen sjögång och vi alla hoppas på att det inte heller blir allt för mycket vågor då vi alla vill slippa bli sjösjuka.

Många kramar Hanna och Tove

Ps: Ses om en vecka ☺ Även kanske inte många erkänner det så är hemlängtan stor hos de flesta.



Personallogg:

Hejsan, svejsan!

Idag har jag, Alva, fått äran att skriva logg igen.

Eftersom eleverna var i land idag, kom min bästa vän Elsa ombord. Vi gick i samma klass, Mb14a, under gymnasiet och hon jobbar lägligt nog nere i Grebbestad under sommaren. Väldigt kul att få träffa henne igen, det var ett tag sedan eftersom jag varit ombord i cirka 10 veckor.

Ryktena gick under frukosten att det skulle bli regn senare under dagen. Därför skyndade vi på med målningen ombord så att båten är fin när hon kommer hem. Jocke, Frida och jag har målat medan Benke och Robban har tvättat nästan hela båten. Under eftermiddagen kom Micke ombord, så nu blir det fysik-och navigationsplugg för fulla muggar!

Klockan 18 lättade vi ankar och vi är nu på väg mot Idskär! Det är kul att vara tillbaka i Sverige och få se kusten och därmed bättra på min geografi kunskap. Längtar tills vi kommer till Stockholms skärgård och Idskär.

Skepp o' hoj!

Alva