

Logg från Älva

Datum: 27/5

Elevloggare: Clara Grimsby Torpman och Matilda Haeffner

Personalloggare: Frida

Position: Till ankars vid Tjärnö

Planerat datum för att segla vidare: 28 Maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: Idskär 2 Juni

Väder: Mycket soligt

Elevlogg:

Skepp o'hoj! Dagen började lite segt för många (som alla andra dagar)... Det bjöds på en extraordinär frukost i solskenet. Vi hade en kort navigeringslektion med Kapten Sören. Vi lärde oss om kardinalmärken och hur man räknar med avdrift och ström. Sedan var det dags för alla att slutföra sina marinbiologirapporter, då den ska in imorgon. Många kämpar på, men uppgiften fick ta en liten paus när det var dags för sol och bad. Idag har det varit runt 30 grader med lite bris. Solandet och badandet var något som uppskattades av väldigt många. Mot eftermiddagen började klassen och besättningen göra sig i ordning inför kvällens tre rätters middag: PIRATTEMA. Byssan bjöd på en fantastisk aromfylld förrätt och till varmrätt en gudomlig fish n' chips. Till efterrätt serverades glamoröst god smulpaj som slukades snabbt. Under middagen hade alla varsitt uppdrag att klara av innan varmrättens slut. Det kunde vara allt ifrån att hålla tal, till att ljuga om allting, eller att hela bordet bråkar om värdet av Göteborg. Eftersom det har varit underbart väder kom tillfället i akt att få ta ett kvälldopp i solen tillsammans med alla brännmaneter. Det sist nämnda låter otroligt lockande, så nu måste vi hoppa i plurret!

Kramar från Clara och Matilda som nu måste gå på plankan...



Personallogg:

Hej allihopa,

Idag har vi i besättningen passat på att göra båten fin inför ankomsten den 4 juni till Stocksund.

Jag har knackat rost och målat på akterdäck, vilket verkade vara det ända stället på båten som det inte ens kom en liten, liten vindpust under hela dagen. Visst är det härligt att kunna jobba i shorts och linne ibland, men just idag kändes det bara som att man skulle smälta bort..

Det är inte bara jag som har knackat rost och målat idag, även Jungman Jocke och våran fina Alva har gjort så. De har spenderat dagen nere på väderdäck och gjort babordssidan fin. Det är ju den sidan vi kommer lägga till kaj i Stocksund så den lägger vi lite extra krut på 😊

Robban och Benke har rengjort våran utsida, då Benke skrubbat järnet och Robban styrt ribben, det gäller att passa på när vi ligger på svaj då man kan skrubba bägge sidor.

Madde har planerat vår rutt upp till Stockholms fina skärgård och lagt ut alla kurser i sjökorten.

Efter en hel dags slit och en efterlängtdusch var det äntligen dags för trerätters middag. Maten var jättegod, sällskapet förträffligt och temat var skojsigt 😊

Och efter middagen har vi den stora turen att få njuta av en vacker solnedgång i den mysiga västkustskärgården 😊

Med vänliga hälsningar

Frida