

# Logg från Älva

---

Datum: 27/2

Elevloggare: Fabian och Clara T

Personalloggare: Simon Holmgren

Position: Utanför Gran Tarajal

Segelsättning: Ingen just nu

Fart: Ja

Kurs: Framåt

Beräknad ankomst till nästa hamn: Eftermiddag 1/3

Väder: Varmt som vanligt

## Elevlogg:

Hav i sikte!

➔ GT and Fabbush här! Currently @ the oCeAn.

Idag var Fabian extremt stressad då han hade ansvar över dagens utflykt till en Aloe Vera farm. Det gick inte bra med bussen, vi skulle prova att åka kommunalt ut från Gran Tarajal till farmen men alla elever fick inte plats på bussen. Stackars Fabian fick åka iväg med halva klassen medan Kerstin och andra halvan fick vänta på nästa buss. Mot alla odds kom Kerstin och de andra ikapp och vi fick en guidad tur av Antio på Aloe Vera plantaget där han visade oss alla olika sorter av aloe vera växter och vad de kan användas till. La fabrica del aloe är en självförsörjande farm som gör sina produkter från första fröet till färdig flaska. De hade kräm, tvål och till och med (insert dad joke here). Vi tror att alla elever vill ha en aloe vera planta nu...

Trippen tillbaka till stan var kort och koncist och avslutades för många med nybakta churros. Nu är vi på havet igen på väg till El Hierro där vi plockar upp Jan (a.k.a. Cheeseman) för marinbiologiska äventyr. Förhoppningsvis får vi se några vackra delfiner på vägen.

Efter dagens besök är vi mörbultade i kropparna, och ska nu sätta oss ned tillsammans med resten av klassen och kolla på film.

Kramisar från Fabian & Clara T

## Personallogg:

Hej!

Jag heter Simon och är en av de Jungmän som är ombord just nu. Jag har tidigare gått på marina i en av MB klasserna och seglar en hel del på min fritid på Svenska kryssarklubbens båtar som Instruktör och Båtsman. Men nu är jag efter ett inte så långt avbrott tillbaka hemma på Älva!

Hursom, idag planerades en hård dag till kaj för oss i besättningen med en massa fint mek, avloppsspölning och kanske till och med lite rostknackning. Så jag såg till att få följa med till Aloe-vera farmen istället!

Under dagen har vi fått öva på inre lugn tillsammans med Fuerteventuras lokaltrafik. Det kan ibland kännas jobbigt att sömndrucken sitta på morgonkvisten och uppdatera SL-appen bara för att upptäcka att bussen var fem minuter tidig och att du missat den. Om du känner att det kan gå dig på nerverna så ska du nog undvika att åka till Fuerteventura. Här är busstidtabellerna lika lättolkade om en fin Andy Warhol målning, och om du än lyckas tolka den så betyder det inte att den stämmer.

Men sådana härligheter åt sidan så har det varit spännande att få följa alla stegen av hur din favorit after-sun produceras! Visste du till exempel att en aloe-vera planta har ett självförsvarssystem som bygger på att den producerar ett starkt laxerande medel? Detta så att eventuella "predatorer" inte ska äta den. Detta och mycket mer berättade vår guide Antio om under vårt besök på en av Kanarieöarnas aloe-vera farmer.

När vi embarkerade Älva efter en relativt händelselös busstur tillbaka till Gran Tarajal så hade jag till mitt missnöje missat allt avloppsspölnande... Men på andra sidan myntet är vi nu på väg mot El Hierro, båten gungar igen och vädret är skönt. Med stjärnhimlen intågandes över oss likaså väl under oss tack vare kiselalgen känd som "mareld" så gungar vi vidare mot El Hierro!

Trevlig dag i "vårvärmen" och vi hörs igen den 12 mars!

//Simon



