

Logg från Älva

Datum: 23/5-18

Elevloggare: Joakim Andersson Lantzourakis och Hedvig Avén

Personalloggare: Madde

Position: Utanför Danmarks västkust

Segelsättning: Ingen ☹️

Fart: 5 knop

Kurs: 015

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hirtshals kvällen 24/5

Planerat datum för att segla vidare: Mot Sverige sen eftermiddag 25/5

Väder: Molnigt 15 grader

Elevlogg:

Tjena mamma, pappa och alla andra som läser denna logg!

Dagen började med en frukost och sång för vår nyblivne "vuxna" kamrat Jonatan som idag fyllde 18. Medan denna logg skrivs uppfattas just nu dagen till ära doften av nybakad kladdkaka från vårt högst uppskattade byssagäng.

Utöver dagens festligheter har vi haft vårt första möte med riktigt tjock dimma med en halv båtängds sikt. Skönt nog varade dimman endast i ca 20 minuter. Vid dimman ljöd vårt signalhorn en lång signal varannan minut vilket vi tidigare på seglingen också lärt oss om på navigationslektionerna. Tidigt på eftermiddagen hade vi sedan navigationslektion med vår kapten Sören där vi lärt oss om bäringar och positionsbestämning med hjälp av krysspejling och hur man i förväg kan planera dessa. Framåt kvällen så stod säkerheten ombord i centrum med övning av HLR och brandövning vilket betydde att vi ombord är återigen redo att rädda varandra och oss själva ifall situationen så kräver.

God natt och hejdå!

/Jocke och Hedvig



Bild 22/5 kväll

Personallogg:

Hej Madeleine heter jag och jobbar som styrman ombord! Vi är till sjöss idag utanför Danmarks västra kust och vädret bjuder på växlande molnighet med soliga inslag. På våra vakter så övar vi allt vad vi kan och hinner med allt som handlar om säker navigering och gott sjömanskap.

Under dagen så har vi haft lektioner i navigation, brand och sjukvårdsövning. Kapten Sören drillade klassen i navigation. Efter det så hade vi sjukvårdsövning med övningsdockor för att öva hur man utövar hjärt och lungräddning på ett säkert sätt. Vidare så körde vi en brandövning där kollegan Robban låtsades vara försvunnen och fartyget genomsöktes noggrant av vårt rökdykarlag Bengt och Frida för att hitta vår försvunne besättningsman. Övningarna gick alla bra och eleverna skötte sig väl och samarbetar galant!

Det är god stämning ombord och alla försöker hålla facklan uppe, trots lite sömn, genom att baka eller visa film på kvällarna. Just nu sitter eleverna och pluggar i ena ändan av salongen och längs bort hörs ett pågående kortspel av några som tar en paus från pluggandet.

Habrada önskar besättningen!