

Logg från Älva

Datum: 2018-05-17

Elevloggare: Vanessa och Alexandra

Personalloggare: Jungman Jocke

Position: Hansweert

Planerat datum för att segla vidare: 18/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland 20/5

Väder: Växlande molnighet med svaga vindar

Elevlogg:

God eftermiddag folk! Efter gårdagens exkursion var samtliga elever trötta vid frukosten och efter städning och navigationslektion begav vi oss till forskningscentret NIOZ. Där fick vi en rundtur och redovisning. Några volontärer från klassen hade även förberett en presentation av gårdagens mjukbottenundersökning som de genomförde på eftermiddagen. Sedan bjöds det på tilltugg vilket alltid uppskattas av oss ständigt hungriga elever. Vanessa som dragit på sig en rejäl förkylning fick även besöka vårdmottagningen med vår kära mentor Jan. Resten av klassen tillbringade



eftermiddagen med att skriva på marinbiologi-rapporten och plugga inför kustskepparexamen. Lite tvättning av våra leriga kläder från mjukbottenundersökningen hann vi även med innan Karl-Fredrik fick en make-over med hjälp av Natanael och en rakapparat. Kvällen avslutades (för de som inte har

vakt) med filmtittande i salongen där vi delade på lite gottis. Vi har även fått håret flätat av klassens expert, Ebba-Kristina, så nu är det dags att sova för att orka med morgondagens avfärd mot Helgoland! Kramar till alla er här hemma.

PS. Vanessa mår bättre!



Personallogg:

Hallå kära loggläsare.

Jag heter Joakim och jobbar som jungman här ombord. Jag har gjorde min första segling för fem år sen och har varit tillbaka till och från ända sen dess.

Efter en liten väckning utav kaptenen tack vare lite försovda elever så startade ännu en dag på Älva. Idag på förmiddagen har vi mest fixat med segel. Robban, Benke och Stefan har vart ute på bogsprötet under dagen och fixat ett litet haveri vi fick på inre klyvaren under senaste seglatsen från Ramsgate. Jag själv har mest suttit i stormasten och lagat travare, vilken är en liten bit som håller fast seglet till masten.

Efter lunchen åkte eleverna iväg på sin utflykt. Så vi passade på att slipa och måla de delar som ofta utnyttjas utav eleverna när de är ombord. Efter middagen så passade besättningen på att kolla på filmen Dunkirk i skepparsalongen.

Ikväll är det jag som är hamnvakt, vilket innebär lite extra koll på båten och eleverna under kvällen och natten.

Nu blir jag uppe i några timmar till!

Ciao