

Logg från Älva

Datum: 16/5-18

Elevloggare: Ida Lagerlöf och Axel Lund

Personalloggare: Jungman Alva

Position: Förtöjda i Hansweert

Planerat datum för att segla vidare: På morgonen 18/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland 20/5

Väder: Mulet och blåsigt

Elevlogg:

Hej på er där hemma!

I natt fick vi återigen sova på en stillaliggande båt, skönt. Dagen började dock med en extra tidig frukost på grund av vår tidiga avgång mot dagens äventyr, det var nämligen dags för seglingens mjukbottenundersökning. Bussen tog oss till en väg som låg nära intill den östra delen av dammen som vi skulle vara vid. Vi packade upp vår utrustning och blev tilldelade mer utrustning från institutionen som vi samlade data åt. Sedan begav vi oss ut i det leriga landskapet. I leran hittade vi allt från maskar till krabbor. Vi hittade även en gigantisk sandmask som spred skräck bland eleverna. Den fick heta Herman.



Efter att vi hade samlat in allt som blev kvar i silarna, var det dags att ta sig till labbet (NIOZ) för vidare undersökning. Innan vi åkte vidare till labbet satt vi en stund och njöt av den grekiska pastasalladen lagad av vår fantastiska personal från byssan. Den svaveldoftande leran hjälpte dock inte aptiten. När vi kom till labbet gällde det att sortera, artbestämma och räkna ALLA organismer som hade hittats under dagen. Efter ett flertal timmar av räknande och dokumenterande så var det dags för hemfärd. Vid hemkomst var det nödvändigt att skölja av all utrustning på grund av saltvatten på kläder har en tendens att lukta apa. 😊

Under middagen, köttfärslimpa med potatismos, så blev vi underrättade att avgången mot Helgoland har blivit uppskjuten till fredag morgon istället för imorgon kväll. Personligen togs beskedet emot med lättnad, då det innebar att vi skulle få en lugn natts sömn utan meterhöga vågor.

Trots ert finare väder, så har vi det ändå lite bättre. Kram på er, vi hörs!

Personallogg:

Hej ni där hemma!

Jag heter Alva och jobbar som jungman här ombord. Har nu varit ombord i cirka 8 veckor, så börjar komma in i svängarna. Gick på Marina Läroverket som elev och tog studenten i våras. Väldigt kul att få vara tillbaka på Älva!

Eftersom alla elever har varit borta under dagen så har det inte skett så mycket ombord. Vi har slipat bort rostfläckar och målat, lagat skot, gjort kommande resans ruttplanering och dylika saker som sker varje dag ombord. Nu när eleverna var borta passade vi även på att stortvätta allt vi äger, ge och ta lite.

Det var skönt att få en lugn dag iland efter gårdagsdygnets bravader! Jag själv är en av de lyckliga som inte blir sjösjuk, men tycker riktigt synd om de som blir. Det ska bli intressant att få se klassens undersökning om mjukbottnar eftersom jag själv (som f d MB-elev) tidigare har gjort det.

Skepp o' hoj,

Alva