

Logg från Älva

Datum: 2018-05-15

Elevloggare: Hampus och Fabian

Personalloggare: Eva

Position: Förtöjd i Hansweert i Nederländerna

Planerat datum för att segla vidare: 17 maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland 20 maj

Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:

Hej föräldrar och övriga,

Dagen började med en stadig frukost klockan 7, framställd av det nykomna vaktlaget i byssan, vaktlag 2 även kallade Bravo. Självklart sjöng vi också för födelsedagsbarnet Ylwali som fyllde 18 år idag. Det var en väldigt mycket lugnare segling än natten innan och vi var framme vid slussarna i Hansweert klockan 12.00. Då åt vi lunch som bestod av korv stroganoff och ris.

Sedan så var det storstädning av båten som var fylld med ett och annat från den gångna nattens fasor. Byssanlaget städade byssan som vanligt och blev klara lite tidigare än de andra och kunde lägga sig uppe på däck och sola lite.

Medan hela klassen upptäckte lite av Hansweert så förberedde de i byssan kvällens middag med en liten överraskning till födelsedagsbarnet, till middag blev det linsoppa med scones och sedan tårta till efterrätt.

Här har vi några bilder från dagen:



Här ligger vi förtöjda i Hansweert ganska nära slussarna så man får ofta se massor av fartyg som åker förbi och ska längre in i landet.



Det är ett platt land.



Här är en bild från den gulliga byn i området

Personallogg:

Hej alla,

Nu har vi lyckligen anlänt till den lilla byn Hansweert i Holland. Solen skiner från en molnfri himmel, eleverna har just gjort "Rent Skepp" och det är lugnt och skönt ombord. Många solar på däck. Vilken skillnad jämfört med igår eftermiddag, kväll och natt då de sugande vågorna rullade in... Det var väldigt tyst på Älva redan kl.20....

Låt mig rekapitulera lite om vad vi har gjort i engelskan. I söndags hade vi lunchbesök av den mycket trevliga Brian Jones, International Manager på Canterbury College (med ca 3000 elever på själva campus och hela 8000 elever i distriktet som tillhör skolan). Brian, karismatisk och inkännande och

som "loved teaching" visade våra elever en intressant powerpoint där skolans svenska elever uttalade sig om sina fina erfarenheter efter tre månaders utbyte.

I måndags morse besökte lärare Jan, jag och eleverna detta college där eleverna är från 16 år och uppåt. De erbjuder även vuxenundervisning och inriktningen är alltifrån Engineering Technologies, Computing & IT till Animal Care, Veterinary & Land-Based och Health & Social. Vi visades runt och ungdomarna hade sedan en liten "get together" tillsammans med deras studenter. Uppskattat!

Själva staden Canterbury är mycket gammal, ända sedan "Roman times" och har den äldsta nu existerande skolan i världen (sedan 1300-talet); The King's School (enl. Wikipedia). På 1300-talet skrevs även Chaucers klassiker "The Canterbury Tales" här. Staden är en av Englands mest besökta städer. Vi avrundade våra dagar i England med ett besök i Canterbury Cathedral, grundad redan 597 e.Kr och påbyggd gradvis därefter. Oerhört intressant! Svårt att beskriva! Go there!

Nu var det dags för avgång och redovisning av alla intervjuer som gjorts i Ramsgate. Spännande! Det sista fick göras idag. En av elevernas slutsatser: VERKLIGEN viktigt att utbilda sig och att ständigt hålla sig ajour med vad som händer i världen! Nu ska Mb16b skriva en liten essay om sina personliga highlights under denna första Brygge/England etapp.

Det har varit toppen att få vara med på Älva med denna härliga, glada och omtänksamma klass och likaledes fina besättning! Nu blir det marinbiologi med Jan och "kustskepparen" med besättningslärarna för hela slanten. Jag reser hem i morgon. Stort tack för mig!

Lärare Eva