

Logg från Älva

Datum: 14 maj

Elevloggare: Natte & Ylwali

Personalloggare: Frida

Position: Utanför belgiska kusten

Segelsättning: Inre klyvare, stagflock, fock, stor och mesan

Fart: 5,5 knop

Kurs: 070°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hansweert 12:00 den 15 maj

Planerat datum för att segla vidare: 17 maj

Väder: Blåsig, halvmulet, ca 11-12 grader på kvällen

Elevlogg:

Skepp o hoj!

Idag var det en extra tidig morgon, frukosten serverades kl 06.00. Eva hade självfallet bokat den billigaste och tidigaste bussen, vad annars? Bussen tog oss till Canterbury College där vi fick en guidad tur och träffa några av eleverna som går på skolan. Det var ett stort college med massor att se, inte minst alla underliga elever. Eleverna som vi pratade med var väldigt fascinerade över vår resa. När vi sa att vi skulle segla i en månad trodde de till en början att vi paddlade kanot. När vi sedan försökt förklara vad segling innebar trodde de tillslut att vi konstant stod och drog i rep fyra timmar i sträck. Sammanfattningsvis innehöll besöket på colleget MYCKET skratt.

Vi sa hejdå och begav oss mot Canterbury Cathedral, det var en mäktig byggnad att få besöka.



Älva i Ramsgate, i väntan på att klassen skall komma tillbaka

Väl tillbaka på båten var det dags att kasta loss, förbereda seglen och bege oss mot Nederländerna. Till en början var allt lugnt och det gick strålande trots att solen inte sken. Efter redan en halvtimme börjades det kännas i magen på de flesta. Även fast vågorna inte var så jättestora hade relingen alltid sällskap hela natten lång.



Personallogg:

Hej allihopa,

Idag när eleverna har varit iland har vi i besättningen passat på att städa våra städområden. Jungman Jocke har städat vårt målerschapp, där vi har all färg och penslar och dylikt.

Alva har finstädat vårt linneskåp och hjälpt mig att städa i verkstaden, där vi har dammsugit och dammtorkat och skruvat isär fläktar och dylikt för att få bort allt damm. Samt att vi under tiden har tvättat fartygstvätten.

Robban och Benke har städat utsidan med högtryckstvätt från ribben.

Madde har gjort en ruttplanering och rättat sjökort.

Osmar har varit i byssan och pysslat med sitt.

Stefan har fixat våra trossar och Sören tog hand om diverse kaptensuppgifter.

Sedan var det dags för avgång. Vi la loss alla trossar och satte kurs mot Yerseke i Holland.

Så fort vi kom ut från hamnen satte vi segel. Alla eleverna infann sig på sina segelstationer och började förbereda och väntade sedan på att vi skulle gå upp i vindöga för att kunna hissa våra fem segel.

Efter att vi hissat seglen så gick alla på sina vakter och byssagänget gick till byssan för att laga middag.

Hoppas ni har det bra hemma 😊

Varma hälsningar Frida