

# Logg från Älva

---

Datum: 6/9-17

Elevloggare: Emil, Jonna

Personalloggare: Lotta

Position: N 51°32' E 001°42'

Planerat datum för att segla vidare: fredag 8/9

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth söndag 10/9

Väder: Mulet

## Elevlogg:

Tjena loggis!

Välkomna, alla läsare, till dagens eminenta loggis! Här sitter vi (Jonna/Emil) och skriver efter en fartfylld trerätters med en hel del skoj. Dagen började med mysig frukost bestående av det gamla vanliga, nämligen god gröt med mjölk och lite annat smarrigt. Mackor fanns såklart att ta, men tyvärr var brödrosten bortrövad...

Lektioner fyllde största delen av dagen som avbröts av en härlig hamburgarlunch. Efter det fortsatte det tråkiga arbetet ett tag tills alla började ladda inför kvällens festmåltid. Byssanlaget hade ställt till med bröllop där alla fick var sin roll att uppfylla. Detta ledde till en avsevärd mängd kaos och spring bland hytterna medan folk lånade kläder och fick en makeover.

Middagen började med att brudparet kom invalsande i mässen i mycket högtidliga och fina utstyrselar. Snabbt serverades en fantastisk svamprisotto med sparris. Till detta höll allas vår käre toastmaster Sören ett fint tal som inledde middagen. Risotton slank snabbt ner och borden fylldes av kyckling och hasselbackspotatis. Under måltiden levde alla ut sina karaktärer till fullo vilket orsakade mycket stoj och stim. Kvällen förgylldes särskilt av Linda som fotograf med opassande beteende, Johan gjorde det igen med sin fantastiska tolkning av en senil äldre dam, Einar blev en stolt krigare med blåshorn och en av oss (Emil) rakade benen och crossdressade. Detta var dock bara en bråkdel av alla fantastiska tolkningar och scener som utspelade sig här ikväll.

Som avslutning bjöds vi på en chokladbrownie med vaniljglass, något som gjorde alla mätta och belåtna!

Nu är tyvärr kvällens bravader slut och den bistra verkligheten har hunnit ikapp oss. De flesta ligger nu i sina hytter och knåpar på sina rapporter och diskussioner.

Ses imorgon, loggis!



## Personallogg:

Vilken härlig dag att anlända till Älva på! Solen sken och det var verkligen en vacker syn att se Älva när jag närmade mig hamnen i Ramsgate. Jag möttes av glada och hårt arbetande elever som var i full färd med att färdigställa sina rapporter för Linda. Just nu håller de på med att avsluta arbetet i marinbiologi och imorgon är det dags att dra i gång engelskan vilket vi inleder med en dagsutflykt till Dover Castle. Så kul att höra flera av eleverna är "supertaggade" på utflykten!

Så fort jag kom ombord fick jag en lapp instucken i handen, här var det tydligen dags för rollspel! Veckans Byssa-lag bjöd på festmiddag med bröllofstema så det var bara att hänga med. Och oj vilken fest det blev! Vi fick träffa på tokiga fotografer, sköna brudgummar/yoga-instruktörer, gamla utklädda farmödrar – ja, en riktigt brokig samling bröllopgäster. Middagen smakade fantastiskt så en stor eloge till Byssa-laget som hade ansträngt sig till det yttersta. I skrivande stund är de flesta eleverna på väg till sängs och vi ser alla fram emot en händelserik dag imorgon.

Hälsningar Fröken Lotta