

Logg från Älva

Datum: 30/1

Elevloggare: Hausel Gabriel, Mahjoub Jonas

Personalloggare: Janrik Caroline

Position: Valle Gran Rey

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/2-2019

Väder: Soligt

Elevlogg:

Onsdagen inleddes med en fantastisk frukost som utöver det vanliga innehöll en krämig äggröra. Efter mycket njutning och Sörens sedvanliga morgoninformation blev det en blixtnabb städning. Städningen påskyndades av att den buss som skulle köra oss kring ön anlände till kajen 09:00. Väl på bussen bekantade vi oss med den erfarna, kunniga och energiska guiden Conny. Medan bussen slingrade sig upp för bergen beskrev Conny ingående geologin och historien bakom ön och pekade ut resultatet av kulturkrockar och vulkanutbrott. Under resans gång tog vi många stopp på fantastiskt vackra utkikspplatser och fick uppleva många olika klimat. Till exempel krävdes ulltröjor och regnjackor i den dimmiga urlagerbladsskogen som sprudlade av grönska och liv men nere i San Sebastián värmdes solen gott på några bleka hudar när vi åt vår smaskiga matsäck i parken. Matsäcken var mättande och bestod av fullkornsbaguette fylld till brädden med en excellent laxröra som det tappra byssanlaget iordninggjort sent natten innan. Efter det spännande besöket i den historiskt viktiga staden klättrade bussen ihärdigt men fridfullt uppför berget igen. På toppen av berget började en brant vandring ner till Valle Grand Rey efter många förvarningar riktade mot de med svaga knän och svaga själar. En timmes gång, några trasiga fötter och mista soldater senare hade vi upplevt många getter, giftiga växter och makalösa utsikter. På kvällen åt många middag iland efter välbehövliga duschar och vissa passade på att nattsorkla.





Nattsnorklingen blev framgångsrik, fyra rockor observerade

Personallogg:

Hej igen,

Nu är det inte så långt kvar på resan och imorgon åker vi tillbaka till Teneriffa som blir resans sista hamn. Eftersom eleverna har varit på utflykt har det varit väldigt tyst och lugnt på båten under dagen. Jag och Alva har tvättat utsidan av båten från fendermärken från andra hamnar och syrat bort rostrinningar. Vi håller även på att göra ett nytt nät till att ha under landgången. Det är kul då man får göra finjobb med att splitsa och tagla olika delar. Vi försöker även göra det så smidigt som möjligt med krokar och liknande. Det är tråkigt att resan snart är slut och att eleverna snart åker hem! Förhoppningsvis kommer några kanske tillbaka som jungmän så vi får segla med dem igen.

God natt!



