

Logg från Älva

Datum:17/1-2019

Elevloggare: Alexander Fagrell och Axel Jonsson

Personalloggare: Mathilda

Position:29° 11,8N 13° 24,7W

Segelsättning: Bredfock

Fart: 4,5 knop

Kurs: 180°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/1,omkring lunch

Planerat datum för att segla vidare: 20/1

Väder: Växlande

Elevlogg:

Rosor är röda violer är blå, det var kallt i vattnet men vi simmade ändå.

Ny grupp i byssan de är kul 😊

Alexanders grupp har nu 12-4 vakten inte lika roligt 😞

Vi kom fram till Isla Graciosa på morgonen. Blev gröt, ägg och det vanliga till frukost. Axel och byssan gjorde piroger som vi tog med som lunch till ön. De var goda 😊

Ön kändes mer genuin i jämförelse med Teneriffa med sina små vita fyrkantiga hus som tillsammans blev till en liten by med hamnen. Inte så turistigt heller. Vädret var ganska svalt, men vi simmade/snorklade ändå, efter en lång vandring till öns södra sida där bästa stranden fanns. Många var väldigt taggade på snorklingen men det visade sig att vädret inte var på vår sida. Det var kallt och blåsigt men väldigt fint och vi njöt ändå. Skulle dock kanske varit lika smart som Björn och tagit med sig en våtdräkt men det var man såklart inte. Efter att alla hade ätit och kommit upp från vattnet (som gick ganska snabbt) så anordnades en social aktivitet från Alexanders grupp Ocean's 8. Det var "Capture the flag" på en lite för stenig strand. Efter blod, svett och tårar och lite kaos fick vi en vinnare. Efter det kom regnet och förde oss därifrån. Efter en lika lång vandring tillbaka så var alla trötta och gick till supermercadon (lokal matvarubutik) för att fylla på med behövligheter. Sedan kom några regnskurar till innan ribbåten kom och hämtade oss vid hamnen där vi hade blivit lämnade på förmiddagen. Några hade dock oturen att åka precis när ännu en regnskur kom. Alla var dock duschsugna när de kom till Älva igen för att få bort sanden och saltvattnet men tyvärr blir de inga långa duschar här då vattnet är begränsat. Väl ombord och färdigduschade så satt sig alla och pluggade, mer eller mindre. Sedan blev de rensning av restkylen till middag och alla de gamla godingarna serverades. Det var väl det som har hänt idag och nu sitter vi här tillsammans framför denna dator och fingrarna värker.





Tack och hejdå vi syns snart ändå.

Skribent: Alexander

Assistans: Axel

Personallogg:

Godkväll!

Detta dygn har bjudit oss på både härlig segling under natten och bad på stranden under dagen.

Vi började dagen med ankomst till La Graciosa som är en ö norr om Lanzarote. En fantastisk liten ö som bjuder på häftig natur och kristallklart vatten där våra elever har fått utforskat livet under ytan med hjälp av snorkel och simfötter.

Vädret har varit med oss mestadels och humöret likaså.

Efter en smaklig spis fortsätter vår seglats söder ut mot ön Fuerteventura. Med hjälp av plattläns och råseglet seglar vi 4,5 knop och beräknar vara framme imorgon runt lunch.

Vi alla kommer garanterat sova gott.

God natt!

// Mathilda