

Logg från Älva

Datum: 13 september

Elevloggare: Elmer & Hanna

Personalloggare: Evelina

Position: Portsmouth

Väder: Sol med lite duggregn, blåsig

Elevlogg:

God dag nära och kära! Idag är det den sista loggen av detta äventyr som ni så slaviskt har följt!

Idag var det vår sista dag och därför blev det en storstädning som aldrig förr. Direkt efter frukost gick alla ner och packade sina väskor för att tömma hytterna och från klockan nio och framåt städades hela skeppet rent. Till en början gick det bra men efter några timmar började det suckas på sina håll.

Lunchen var en välkommen paus i jobbet och eftersom att det var den sista hade byssan förberett en efterrätt, inlagda persikor med grädde. Efter det fortsatte städningen hela eftermiddagen. Under dessa städningar, som är beroende av samarbete och med många olika åsikter så är det lätt att det blir något personligt. Lite drama uppstod här och där vilket förlängde processen något. Framåt kvällen blev vi ändå klara och kunde äntligen duscha, vilket många sett fram emot hela dagen!

Eftersom att vi inte ville stöka till en nystädad byssa åt vi alla på fyrskeppet som vi ligger bredvid. Där bjöds det på fish & chips men när man för första gången på en månad är ute och äter är det lätt att ha lite för höga förhoppningar... Det blev dock en härlig kväll ändå och resultatet från städningen syntes verkligen!



Nu är det inte många timmar kvar tills vi kommer träffas igen och vi längtar som bara den. Tills imorgon kan vi se fram emot en sovmorgon och att få träffa familj och vänner. Trots det känns det sorgligt att lämna Älva och det äventyr vi har haft. Den senaste månaden har flugit förbi och vi har haft en underbar tid ombord! Att kunna ta en powernap och sedan på en minut ta sig till lektionen har verkligen varit användbart. Gemenskapen i klassen har verkligen förbättrats och att besättningen har varit mycket delaktig i det vi har gjort. Vi vill tacka alla som gjort denna resa oförglömlig, och tack till alla er som följt loggen!

Simma lugnt

Personallogg:

Så sitter man här vid loggdatorn igen. Det är alltid lika svårt att veta vad man ska skriva, framför allt när eleverna redan har sammanfattat dagen så bra. Precis som de skrev har dagens uppgift varit att få Älva skinande ren så att hon lämnas över i gott skick till nästa klass. Alla skrymslen och vrår har städats både en och två och tre gånger för att bli helt rena, men stämningen var ändå bra under största delen av dagen. Så här i efterhand tror jag dock att de flesta känner sig ganska trötta och slitna, det gör i alla fall jag. Det känns att det var en lång dag. Att kontrollera städning är betydligt jobbigare än vad man tror.

Nu lockar verkligen kojén, men jag ska nog försöka hålla mig uppe ett litet tag till. Det är ju trots allt klassens sista kväll ombord för denna gång, vilket är väldigt tråkigt. Det är en väldigt härlig grupp och det kommer att kännas tomt ombord när de har åkt. Tack så mycket för denna resa och förhoppningsvis ses vi igen nästa år om inte tidigare. Det skulle verkligen vara kul att segla med denna klass igen!

Lättmatros Evelina