

Logg från Älva

Datum: 13 januari 2019

Elevloggare: Alwa och Melina

Personalloggare: Sofia

Position: Utanför Gran Canaria

Segelsättning: Mesan, Storen, Focken, Stagfocken, Inre klyvare och yttre klyvare

Fart: 5 knop

Kurs: 125°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag morgon

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt med svagseglingsvind

Elevlogg:

Hallå alla där hemma!

Idag lämnade vi hamnen runt 15:30 med destination Isla Graciosa. Precis utanför hamnen möttes vi av stark vind och höga vågor, vilket ledde till segelsättning men också ordentlig sjösjuka. Uppe på bryggdäck var det fullt av folk som knaprade mariekex för att få i sig något mot illamåendet samtidigt som andra gladda sig åt att vi äntligen seglade. Dagens hjältar i byssan: Jonatan, Erika, Helle och Alexander som trots den hårda sjön lyckades producera en måltid. Ute skiner månen och förhoppningarna för i natt är bra seglingsväder med stjärnklar himmel och förhoppningsvis mareld. Vi önskar er en bra start på veckan och en god natts sömn. Puss och kram från Älva!

Hälsningar Alwa och Melina





Personallogg:

Idag under förmiddagen har eleverna haft sina första stillasittande lektioner. Uppdelade i halvklass hade ena gänget matte med Björn och de andra hade, tillsammans med Fredrik, en introduktion i det av fartygsbefälskursen som ska läsas ombord och en repetition av kustskeppare som de läste när de var ombord sist. Under de 3 ½ veckorna som de är ombord kommer eleverna att läsa:

- Meteorologi
- Sjukvård
- SRC (Short range certificate)
- Radar
- Stabilitet och skeppsteknik
- Miljö, lagar och regler

När de haft en lektion så bytte de ämne. På eftermiddagen hade ett av vaktlagen en lektion i meteorologi med Erik och en halvtimme innan avgång så hade de en presentation av vädret som vi

har att se fram emot under den här seglingen till Graciosa och Arrecife. Framförallt med betoning på vindar och vågor och seglingsmöjligheterna.

Efter väderpresentationen så var det äntligen dags att kasta loss. Eleverna skötte sig strålande och det märktes att de varit ombord tidigare. Strax efter att vi kommit utanför pirarmen så satte vi segel (Mesan, Stor, Fock, Stagfock, Inre klyvare och Yttre klyvare) och nu guppar vi på och motorseglar för att kunna ta höjd inför att vinden ska vrida mer på ostligt under morgondagen.

När jag skriver det här så är klockan strax efter elva på kvällen och det är tyst i båten. Här i salongen ligger det några slagna hjältar och sover. Elever som blivit sjösjuka och inte riktigt kommit hela vägen ner i hytten utan somnat på vägen. Deras kamrater har tagit väl hand om dem och lagt filter över dem. Det är oftast så här ombord att oberoende av vilket väder det är när vi åker iväg på första benet så är det alltid några som blir sjösjuka pga. ovanan av sjöns rörelse. Det brukar gå över när de fått i sig en sjösjuketablett och har fått sova. Nu ska jag förbereda mig för min första vakt år 2019. Den kommer nog bli fin. Caroline och Inez som också går 12-4-vakten hade storslagna planer på varm choklad, kakor och chips så vi får se om det blir nån verklighet av det.

Hoppas ni har det fint därhemma. Här är vi glada att vi äntligen är på väg.

/Sofia