

Logg från Älva

Datum: 12 september
Elevloggare: Hampus W och Sebbe
Personalloggare: Lotta
Position: Hamn i Portsmouth
Planerat datum för att segla vidare: Åker hem den 14 september
Väder: Solväder på dagen men senare regnskurar

Elevlogg:

Tjabo!

Nu är det vi som tar över loggen igen. Idag har relativt mycket hänt, exempelvis Jonis, men vi har också kollat på HMS Alliance. En pensionerad ubåt i brittiska flottan. Den var gigantisk från utsidan men insidsmässigt så var den lökig och klaustrofobisk. Vi hade en guide som kunde läsa klassens tankar (seriöst läskigt)... Men bidrog dock till mycket skratt.

Nu på kvällen var det klassens sista trerätters temamiddag då dagens tema var mexikansk barnkalas med tv serien Narcos´ roller. Borden bestod av Pablo Escobar och hans närmaste, barn, DEA:s, strippare och langare. Även Kapten Sören la en tung rapp inför alla, kvällens höjdpunkt.

Men i övrigt börjar alla inse att dagarna börjar ta slut här, vissa planerar sin packning, vissa deppar, vissa har en del hemlängtan. Men mer än så får ni inte veta förns imorron. Stay tuned for tomorrow;)



Personallogg:

Resans sista utflykt gick idag till HMS Alliance där vi fick lyssna till två oerhört engagerade herrar som själva arbetat på ubåtar i hela sina liv. Eleverna ställde nyfikna frågor och våra guider delade mer än gärna med sig av sina erfarenheter. Så häftigt att lyssna till någon som kan berätta om händelser och erfarenheter ur sina egna liv! Vi har hunnit med att se en hel del denna vecka, allt från Dover Castle till olika örlogsfartyg, och jag ser verkligen fram emot att få läsa om elevernas upplevelser i texten "Highlights". Efter lunch hade vi sedan den sista lektionen i engelska och grupperna börjar även bli

klara med sina muntliga presentationer om intervjuerna från Ramsgate och Portsmouth. Så kul att lyssna till elevernas reflektioner om alla personer, unga som gamla, de mött här i England!

Resan börjar gå mot sitt slut och sista gänget i Byssan hade avslutningsmiddag med mexikansk mat och diverse rollspelade gäster på temat "mexikanskt barnkalas". Mycket uppskattat och bra jobbat Byssan som arbetat hårt för att vi skulle få en härlig stund tillsammans. Imorgon är det grundlig slutstädning och packning som står på schemat vilket vi räknar med tar större delen av dagen. Efter det går vi i samlad trupp för att avnjuta sista middagen ute på restaurang. I skrivande stund är det fortfarande en del aktiviteter på gång ombord, Byssan diskar och städar, några packar och andra vilar. Snart somnar vi sött den näst sista natten ombord på Älva!

Fröken Lotta