

Logg från Älva

Datum: 11 september 2017

Elevloggare: Alexandra och Jacob

Personalloggare: Caroline

Position: Portsmouth

Väder: Regn emellanåt

Elevlogg:

Tjabba tjena hallå!

Idag har varit en händelserik dag som inleddes med resans fjärde födelsedagsfirande. Frukost som vanligt av finaste byssangänet och sedan avfärd mot Portsmouth Dockyards. På plats fick vi i uppdelad klass varsin guidad tur av skeppet Warrior, ett skepp som innesluter såväl 1800-talets krigsskepp som det nya seklets toppmoderna jagare. Efter det var det fritt att ströva runt på området och kolla på allt det hade att erbjuda. Hopp och lek följde för alla exalterade storshoppare. Som återhämtning från bärandet av alla påsar serverades en middag bestående av fisk och ris med ett avslut utöver det vanliga. Till efterrätt dukades det nämligen fram pannacotta med färska bär tillagat i smyg av delar av vår kära besättning som ikväll åt resans sista middag ombord. Allt avslutades med ett härligt, traditionellt vattenkrig. Som sista slutkläm visas skräckisen The bye bye man i salongen!

Tjabba tjena hejdå!



Personallogg:

Hej, idag har varit en lång dag. Jag har haft en ledig dag men har ändå spenderat större delen av dagen med eleverna. Vi var på utflykt till de historiska skeppen som finns i Portsmouth, vi fick en lång guidad tur på skeppet Warrior och sen gick vi runt själva på området. Jag och Evelina tittade noga

igenom hela området. Efter det gick vi in till stan och fikade och fixade det sista inför kvällen. Efter middagen bjöd vi från besättning som ska åka hem imorgon på en efterrätt som tack för en jätterolig resa tillsammans med MB16a. Som sista tack riggade vi ett vattenkrig med vattenballonger på däck där alla som ville fick vara med och bli blöta. Nu är de dags för skräckfilm i salongen sen åker jag, Göran och Einar hem imorgon efter frukosten.

Lättmatros Caroline