

Logg från Älva

Datum 7/6

Elevloggare: Emma och Josefin

Personalloggare: Axel Taube

Position: Idskär

Datum för ankomst till nästa hamn: Stocksund i morgon den 8 juni kl 13.37

Väder: Blandat enligt klädsel (ruskig dag, vacker kväll)

Elevlogg:

Goddagens alla beundrare!

Vi vaknade upp idag med en sten i magen, både för att det var slutstädning och slut på äventyret. Dagen började som i vanlig ordning med en god frukost från byssan-laget, uppföljt av resans näst viktigaste uppdrag; att städa! Vi har slitit heeeelaa dagen, från tak, skott och durk, till alla små skrymslen och vrån. Kul, absolut! Fint, definitivt! Under dagens gång har musik, skrik, skratt och "F*n vad jobbigt detta är!" ringt klart runtom båten. Efter 8 timmars slit blev vi äntligen klara, och vår sista trerättersmiddag har nu slukats. Temat på middagen var "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder!", inspirerat av dagens utomhusdusch! Eftersom vi nu spenderar vår sista kväll tillsammans, tog byssanlaget tillfället i akt och utsedde nomineringar till alla ombord. Applåder, skratt och lite rosa kinder spred sig runt bordet, och känslor för klassen frodades. Vi sitter här nu med en tår i ögat och skriver vår sista logg, med många kärleksfulla blickar mot skolans kära lilla ö, där vi fick uppleva våra första bonding-moments som en klass. Vi saknar er där hemma, men ikväll blickar vi tillbaka på den fantastiska resa som vi fått uppleva under denna härliga månad. I natt blir det inte många timmars skönhetssömn, då vi ska tillbringa de allra sista timmarna av vår tid här på Älva här tillsammans. Vi ses i Stocksund imorgon, klockan 13:37.

Kyss och God natt från Emma, Josefin och hela klassen!



Även lärare spökar ut sig vid våra tre-rättersmiddagar



I väntan på sista etappen in till Stocksund

Personallogg:

Hej för sista gången för denna resa! Idag är sista heldagen för eleverna innan de åter får komma hem till familjer och vänner. Men innan dess ska Älva städas från topp till tå. Dagen i sig bjöd på ett riktigt oväder med starka vindar samt regn utan hejd! Men både elever och besättning gjorde det bästa

utav vad det var och nu vid solnedgången är båten skinande ren. För att avsluta denna seglats bjöds det därför på tre rätters bestående utav grillning. Med dessa ord tackar jag för mig och hoppas att vi hörs nästa säsong igen!

Ha det GÖTT hajj!

Axel