

# Logg från Älva

---

Datum: 6 mars 2018

Elevloggare: Elin och Paula

Personalloggare: Lasse

Position: Ankrade utanför Isla Graciosa

Beräknad ankomst till nästa hamn: 9 mars 2018

Planerat datum för att segla vidare: 7 mars 2018

Väder: Sol och moln

## Elevlogg:

Tjabba tjena hallå! Här sitter vi, solbrända och mätta. Dagen började med att vi i soluppgången gled in i sundet mellan Lanzarote och Isla Graciosa. Vid niotiden ankrade vi och har guppat här sen dess.

Förmiddagen blev lugn och vi fick tid att återhämta oss efter gårdagens provstress. Efter den underbara lasagnelunchen blev vi inkörda till den närmaste stranden på Isla Graciosa. Med Lasse i täten vandrade vi till morgondagens exkursionsområde där vi äntligen ska få göra vår andra hårbottenundersökning!

Efter det klättrade var och en i sin egen takt uppför en vulkankrater. Det brände i låren och alla var tacksamma för vinden som nästan blåste oss av berget. Uppe på toppen fick vi njuta av den underbara utsikten och satte nästan hjärtat i halsgropen när folk började klättra ut på kanten.

När vi fått nog av vacker utsikt rörde vi oss neråt mot avgrunden. En del stannade kvar vid stranden för att snorkla, medan resten av oss tog oss an en timmes promenad in mot öns enda byhåla. Där fanns glass, franska turister och en liten matbotique.

Efter en stund blev vi hämtade av den lilla motorbåten och fick en guppig tur in mot Älva. Nu har vi käkat en gudomlig middag serverad av vårt finfina byssalag. Klockan åtta är det filmdags!

Hoppas slasket tar hand om er där hemma!

Puss och kram skumbanan önskar era trogna fisknördar Paula och Elin! <3



## Personallogg:

Hej igen

Nu ligger vi för ankar utanför Isla Graciosa, en fantastisk ö precis intill den norra delen av Lanzarote. Hit anlände vi på morgonen och har utnyttjat dagen med att gå iland och utforska den södra delen av ön. Hela området är ett naturskönt marint reservat som även skyddar hela ön, det påminner mycket om en karibisk ö, fast utan träd.

Många av eleverna har snorklat och bland annat fått se papegojfiskar. På stranden låg en del uppspolade exemplar av den "farliga" Portugise Man of War. En del elever valde också att promenera in till den lilla byn.

Imorgon kommer vi göra vår andra hårbottenexkursion här. Därefter lämnar vi Kanarieöarna för att resa till Agadir i Marocko. Äntligen börjar nog vädret vara med oss, det kommer bli svag medvind upp till Agadir så de flesta ombord kommer nog att kunna njuta av resan utan sjösjuka.

I Agadir, dit vi beräknas komma på fredag eftermiddag, kommer vi bland annat att besöka Marrakech där vi även kommer besöka den berömda marknaden.

Som vanligt har vi det riktigt bra här ombord, vi äter gott, pluggar, skrattar och har den allmänt trevligt. Här går det ingen nöd.

Lasse