

# Logg från Älva

---

Datum 4 juni

Elevloggare: Joakim, Mattias

Personalloggare: Osmar

Position: Utanför Ölands södra udde

Segelsättning: från klockan 23: stagfock, fock och storsegel

Kurs: 030

Fart: 5 knop

Datum för ankomst till nästa hamn: Idskär tisdag eftermiddag eller kväll

Väder: Regn, men uppklarnande under kvällen, 12 grader

## Elevlogg:

Hälsningsfras!

Antagligen den lugnaste dagen på resan inleddes med en läskande frukost i det gråmulna vädret. Efter lektioner om meteorologi och hur man förutspår väder har vi tagit tester och ansett att under dagen skulle vädret spricka upp och bli fint. Sen så under dagen fick vi njuta ett läskande spöregn. Trevligt. Med Sören hade vi även den näst sista lektionen av fartygsbefäl där vi gick igenom olika miljöaspekter och det sunda förnuftet på sjön. Därefter... en läskande lunch med kyckling och ugnstekt potatis till karnivorerna och crêpes till herbivorerna. Trevligt. Dagen har för det mesta spenderats med läskande pluggning inför fysiken, fartygsbefäl och efterliggande inlämningar. Till middag var det gulaschsoppa och falafel. Som vanligt så avslutas dagen med en film på storteven i salongen, samtidigt som vi sitter här och skriver på vår läskande logg. Trevligt? Trevligt.

/Jocke och Mattias



## Personallogg:



Hej alla dagbokens följare!

Vi har gått för motor mot vinden i över 48 timmar, det blåser för lite och i fel riktning och sjön är ganska lugnt. Vi har rundat södra Sverige och nu tidigt på kvällen började vi segla utanför Öland. Det är vår tredje dag till sjöss sedan Tjärnö. Svenska Biscayabukten (Hanöbukten) bjöd oss på en lugn, grå dag med lätt, ihållande regn. Till lunch vi hade pannkakor fyllda med quornfärs på brasilianskt vis och sallad till vegetarianerna. Till köttätarna hade vi öst späckad kyckling med ugnstekt klyftpotatis och choronsås. Till middag blev det gulaschsoppa med aiolicrème och falafel med Rhodeislandsås och ugnstekt potatis.

Vi räknar med att få vind under kvällen, och kanske sätta några segel. Det känns bra, tiden på havet går ganska fort. Vi har en schacktävling ombord som går lite för sakta, men målet är att alla skall vara klara med sina matcher innan vi kommer till Idskär. Jag hoppas få spela min andra match ikväll. Det regnar fortfarande.

Osmar, fartygets kock

/ Och strax före kl 23 kom den västvind som vi väntat så länge på. Pigga elever dök upp på däck och segelhissningen gick som en dans. Osmar offrade kanske sitt schackparti, för han kom också ut ryckte in vid storfallet, gammal seglare som han är. Regnet har upphört och molntäcket spricker upp. Älva glider norrut i natten, med vittring på hemmahamnen. / Sören