

# Logg från Älva

---

Datum: 31/5-17

Elevloggare: Hugo & Sarah

Personalloggare: Sören

Position: Tjärnö till ankars

Datum för att segla vidare: 1/6-17

Datum för ankomst till nästa hamn: Idskär 6/6-17

Väder: Växlande molnighet med regnskurar och sol

## Elevlogg:

Tjena mors lilla fors! Här hos oss är det bara topp.

Vi kom fram tidigt i morse efter en väldigt tröttsam natt ifrån gårdagens sjösjuketragedier. Vi har dock lagt ankar och ligger nu som tur är stilla strax utanför Tjärnö. Det är otroligt mysigt här på västkusten och ett flertal har tagit ett dopp i det kalla saltvattnet. En och annan brännmanet får man dock se upp för:/. De flesta har under den lugna dagens gång skrivit på sina Marinbiologidiskussioner medan andra tagit en lite mera lugn "approach" och kör på prokrastination ;)

Vi har haft ett oklart väder med både strålande sol och regnskurar, det är dock ingen som surar, för vårt humör är ändå på topp, och vi njuter av årets första dopp.

Bortsett från vädret och allt plugg så har vi kollat på lite film och myst med godis i väntan på den spännande morgondagen då vi ska bege oss iväg till ett laboratorium. Det får ni dock läsa mer om i morgondagens logg ☺. Ganska lugn dag idag alltså, eftersom vi inte haft någon landgång eller någon segling. Det behövdes dock då många är slitna samt trötta och verkligen uppskattar en liten "ledig" dag ifrån städning, segelsättning samt sjösjukan.

Det går fortfarande runt en jobbig förkylning på båten som jag (Hugo) tar på mig ansvaret för att ha spridit, heh... Hoppas att den lämnas kvar här på västkusten och inte följer med oss på resan tillbaks till Stocksunds hamn och alla familjer som väntar ivrigt.

Hoppas att ni alla har en utomordentligt trevlig dag/kväll så får ni simma lugnt tills vidare ☺. Tyvärr så blev detta inte logg nummer tjugo, men detta har varit allt från Sarah och Hugo (detta var logg 21)!



## Personallogg:

I går kväll lade vi alltså ut från Hirtshals för en natts segling över Skagerack. Inför varje etapp följer jag alltid vindprognoserna flera dagar i förväg för att bedöma bästa tillfälle att avgå, rutt och lämplig segelsättning. Det stod tidigt klart att det skulle bli frisk segling och att det skulle gå undan. En västan

på 14-15 sekundmeter är ingenting märkvärdigt för vårt kraftiga skepp (tvärtom, det är sådan vind hon trivs bäst med). Härlig segling men också ofrånkomligen rejäl sjögång. Flertalet av eleverna har hunnit få sina sjöben, men tyvärr inte alla. Jag lider verkligen med dem som drabbades av sjösjuka i natt, i synnerhet som de är så tappra, kämpar på och går sina vakter ändå. Och att skjuta upp avgången till idag på morgonen hade inte varit bättre, då hade vi mötts av 18 sekundmeter utanför piren i Hirtshals.

Precis som prognosen hade förutspått, dog vinden ut nära svenska kusten, och samtidigt som vi gled in bland skären söder om Koster i morse, blev det dags att bärga segel och starta maskin för sista biten in mot vår ankringsplats. Det är en lika gripande känsla varje år, att få angöra hemlandets kust efter att Älva varit ute i världen i nio månader. Skir försommargrönka, grå bohusländsk granit och fågelsång som bärs ut över vattnet. Medan skymningen nu sänker sig över vår stilla ankarvik, tänker jag på hur fantastiskt det är att ha ett hemland präglat av frihet och fred att återvända till.

Hälsningar från kapten Sören

