

Logg från Älva

Datum: 30/5-17

Elevloggare: Josefin och Vidar

Personalloggare: Erik

Position: Strax utanför Hirtshals

Segelsättning: yttre klyvare, stagfock, fock och storsegel

Kurs: Mot Tjärnö

Fart: ca 7 knop

Datum för ankomst till nästa hamn: 31/5-17

Datum för att segla vidare: 1/6-17

Väder: soligt, blåsigt och med 3-4 meters vågor

Elevlogg:

Svall ohoj!

Dagen startades med en härlig sovmorgon till 09.30, därefter blev det städning som vanligt med en utsökt brunch som belöning. Sedan gick vi till akvariet Nordsoe som uppvisar organismer från hela nordatlanten, och där vi fick se en massa fräna fiskar och sälar. Den största delen av dagen spenderades med att kolla på firrarna i olika miljöer, och klappa plattfiskar och sjöstjärnor på barnavdelningen. Utflykten avslutades med två fika; först kolla på när sälarna fick sitt fika, och sen vårt eget fika. Sen självklart en snabbtur förbi presentshoppen innan vi begav oss hemåt. Väl vid båten började byssanlaget med middagen medan resterande använde sista chansen tills Stocksund med att bunkra upp med provianter, bestående av huvudsakligen godis och chips. När vi seglade ut från hamnområdet stötte vi på vilda Tumlare och vildare vågor. Säkerhetslinor och nät spändes upp och Flytväst på!-skylten togs fram. Det kanske inte behöver skrivas att många nu är lite gröna i ansiktet. Förhoppningsvis är väderprognosen korrekt och det kommer bli lugnare tills morgonen!

Simma lugnt och spy inte i motvind! ;)

Personallogg:

Hej.

En kortfattad logg. Det har varit full fart med förberedelser inför avgång, segelsättning ska förberedas, ribben ska vara klar att lyftas upp när vi avgått innan vi kommit ut ur hamnen. Vi väntade oss lite sjö när vi väl kommit ut ur hamnen. Man måste ju gå rakt mot sjön när vi sätter segel, sen kan

man falla av och få lite bättre gång. Lite rulligt blev det men riktigt bra team-work gjorde att seglen kom upp och vi kunde sätta kurs mot Tjärnö. Vi har nu vinden in lite akter om halvvind, klockan är snart 24:00. Om ett par timmar passerar vi gränsen till Sverige, härligt. / Erik