

Logg från Älva

Datum: 26 februari 2018

Elevloggare: Josefin och Kerstin

Personalloggare: Bengt

Position: Las Palmas, Gran Canaria

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 mars 2018

Planerat datum för att segla vidare: 1 mars 2018

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hejsan svejsan till alla er i Sverige!

Här på Gran Canaria har vi det varmt och mysigt med sol och lite blåst från havet (det är kuling där ute just nu, med mycket höga vågor, men inte häääär!).

Dagen började med Byssalaget Krabbornas sista frukost, där temat för trerättersmiddagen presenterades (vinter-OS ifall ni undrar), och fortsattes med lektioner om radar och marinbiologi.

Den planerade resan till akvariumet blev tyvärr inställt, men istället anordnade besättningen en eftermiddag med utmaningar på den närmsta stranden, vilket inkluderade Musik-quiz med högsång, kast med apnäve, dragkamp och sandslottsbyggande av sitt vaktlags namn (se bild på Snorkelpiraterna!).

Efter allt detta gick Krabborna hem till Älva för att börja på trerättersmiddagen, och vi andra stannade kvar för att sola, bada och snorkla i den fina undervattenmiljön som Kanarieöarna har att erbjuda, vilket resulterar i vackra snorklingsbrännor (blek frampå kroppen, brun på ryggen och röd på nacke och svank).

Väl hemma på båten blev det återhämtning från dagen och uppladdning av GoPro-bilder, när det helt plötsligt bara var knappa kvarten kvar tills att alla skulle vara utklädda i sitt tema. Varje bord representerade ett land, och fick en massa utmaningar av olika slag under kvällens gång som skulle genomföras. Kvällen fortlöpte och helt plötsligt var klockan nio. God natt på er och hoppas ni klarar er utan denna underbara klass i kalla, snöiga och mörka Sverige! (Vi har det som sagt väldigt soligt och varmt här!)

Solvarma och smått solbrända hälsningar från Kerstin, Josefin och resten av Älva! <3





Personallogg:

Vi började dagen med underhåll och städning av båten eleverna hade radar och marinbiologielektioner på förmiddagen.

Efter lunch gick eleverna till stranden för att ha aktiviteter som Carro och Madde och Lasse ordnade.

Vi fortsatte med målning och en del annat arbete på båten. När eleverna kom åter från stranden bjöd de på en tre-rätters middag med maskerad med vinterolympiad som tema fick vårt bord spela Indiens curlinglag. Vi hade mycket trevligt.

Hälsningar från Benke maskinist.