

Logg från Älva 22 maj

Datum: 22/5 2017

Elevloggare: Paula & Lucas

Personalloggare: Lasse

Position: 58°00,6'N och 4°26,0'E

Segelsättning: Vi går för motor, kanske sätter segel snart dock.

Kurs: 15° NO

Fart: 4 knop

Datum för ankomst till nästa hamn: 24/5

Datum för att segla vidare: Vi seglar just nu.

Väder: Superfint!! Massvis med sol men tyvärr inte så bra med vind.

Elevlogg:

Heeeej alla landkrabbor!!

Saknar ni oss? Såklart ni gör! Vi ser fram emot att segla in i Stocksund men annars så trivs vi faktiskt ganska bra här ute på havet. Vi startade dagen med att äta nybakat müslibrod iklädda pyjamas då vi var trötta efter gårdagens klafsande på mudflaten. Efter den dagliga städningen så stod godisbunkring på schemat. Efter de senaste seglatserna har vi insett att bunkrande av sötsaker i hamn är välbehövligt. Vi hann även med lite spännande fartygsbefäl med Frida. Efter mycket hårt jobb fick vi äntligen pannkakor, ärtsoppa och korv stroganoff! Det var helt gudomligt. Mätta och glada kastade vi loss och lämnade Texel bakom oss. Vi fick då lära oss att fiskebåtar inte är att lita på då de inte kan väjningsreglerna, och även att man ska hålla för öronen när Älva tutar. Då solen sken så starkt så fanns det inget annat val än att slita av oss kläderna (och smörja in oss med solkräm) och lägga oss raklånga på övre däck. Med kortspel, skratt och sömn passerade eftermiddagen. Vi lyckades även klämma in en timmes marinbiologi med Lasse så att vi kunde påbörja våra mjukbottensrapporter. Vågorna har hållit sig lugna hela dagen, så det har även vi. Dock så ska det kanske blåsa upp under natten så folk lär väl proppa i sig sjösjukepiller, -plåster, -tuggummin och -band innan de går och lägger sig. Till middagen så serverades det vegetarisk wok och järpar som båda var supergoda. Nu sitter vi alla och smälter maten och förbereder oss för nattens vaktpass. Med fräkniga näsor och röda nackar hälsar vi massor utav kramar och pussar till er där hemma! Hejsvejs!

☺



Personallogg:

Hej

Åter på Älva, känns skönt och härligt. Jag kom i förrgår em och fick ett varmt mottagande av besättning, lärare och elever. Igår utförde vi, som ni säkert redan läst, vår första mjukbottenexkursion på en mudflat, mycket uppskattat. Lotta och Kerstin, som åkte hem igår, lämnade över en fantastisk klass till mig, så jag kan nog bara njuta framöver.

Det är otroligt vad tekniken gått framåt på bara några år, igår streamade vi hockeyfinalen på storbildstv här ombord, kul!

Idag har lektionerna startat med buller och bång, både Fartygsbefäl och Marinbiologi. Eleverna har börjat skriva på sina rapporter och jag är säker på att de kommer klara uppgiften galant.

Just nu är vi på väg mot Helgoland dit vi beräknas komma på onsdag förmiddag. Vi har fått kajplats där vilket kommer att underlätta en hel del, vid mina tidigare besök har vi fått ankra och skjutsas in med ribbåten till land. På Helgoland kommer vi utföra vår andra mjukbottensexkursion, besöka fågelberget med havssulor och grisslor, samt besöka den lilla ön med alla dess gråsälar.

Avslutningsvis är jag en stolt mentor till denna fina klass, alla hjälper varandra och vi har det fantastiskt bra!

På återhörande

Lasse