

# Logg från Älva

---

Datum: 2018-02-22

Elevloggare: Madde & Lovisa

Personalloggare: Lasse

Position: Santa Cruz de Tenerife

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2018-02-24

Planerat datum för att segla vidare: 2018-02-23

Väder: Omväxlande beroende på altitud

## Elevlogg:

Hejsan Svejsan alla,

Det har varit en händelserik dag idag! Vi vaknade upp vid 7 och fick frukosten serverad som alltid vid 07:15. Klockan 09:00 hämtades vi upp av en buss och en trevlig guide. På schemat stod det Mount Teide. Teide är det största berget på alla kanarieöar och sträcker sig till 3718 meter över havsytan. På färden upp för berget stötte vi på ett antal olika mikroklimat, hela FEM stycken! Det var bland annat öken, tropiker och snötäckta berg. Nere vid kajen var det varmt men vid 2300 meter var det snö och kyligt. Vi diskuterade att vi var 200 meter över Kebnekajses topp. Sveriges högsta berg är endast en bebis jämfört med bjässen Teide.

Guiden tog med oss på massa spännande stopp på vägen upp och ner för berget. Ett av besöken var vid det fascinerande drakträdet, världens äldsta drakträd. De gamla sägnerna sa att urbefolkningen trodde att drakar hade förvandlats till dessa träd när de dött. Barken på träden liknade reptilskinn och när barken skadades kom det ut en röd vätska, som liknar blod. Men klassen verkade mer intresserad av fruktträden 10 meter bort. Det fanns avokado, banan, citron och klementinträd.

På färden hemåt tog hela klassen en siesta och sista stoppet blev vid utkiksplatsen som blickade ut mot Garachico, mycket vackert.

Nu sitter vi alla hungriga och väntar på en god måltid som serveras om 5 minuter. Muchas gracias. Hasta La Vista!

## Personallogg:

Hej

Härligt att vara ombord på Älva igen. Precis som eleverna beskrivit har vi varit runt på Teneriffa idag med Teide som huvudmål. För ett par veckor sedan kom det rikligt med snö där uppe vilket gjorde oss aningen tveksamma till att komma dit eftersom vissa uppgifter talade om att vägarna var igensnöade. Så var ju inte fallet, istället fick vi se ett fantastiskt landskap med snö och barmark om vartannat.

Här på Kanarieöarna finns mängder med endemiska arter, vilket betyder att de bara finns här och ingen annanstans. Framför allt gäller det växter såsom kanarietallen vilken har anpassat sig till skogsbränder genom att ha en extremt tjock bark. De lär klara temperaturer på omkring 900 grader under en längre tid, visserligen brinner de långa barren upp men så fort som branden upphört så kommer det nya skott, otroligt! Vår skandinaviska ljunng finns också här, men nu i trädform, de blir uppemot fem meter höga, märkligt att se.

Uppe på Teide stannade vi till vid en restaurang där de bl.a. har utfodring av fåglar (för att inte få in dem i restaurangen). Här såg vi några endemiska fåglar såsom blåfink (finns endast på Teneriffa och Gran Canaria i hela världen), Kanariesiska (den vilda varianten kanariefågel) och koboltmes (nyligen betraktad som en egen art från att tidigare varit en ras av blåmes).

Enligt väderprognoserna kommer vi få in lågtryck med riktigt kraftiga vindar från sydväst (det normala här nere är nordostliga vindar) vilket gör att vi får stuva om lite i seglingsplanen. Istället för att gå till El Hierro kommer vi nu gå till Las Palmas på Gran Canaria, detta p.g.a att det nog är den enda hamnen som erbjuder fullgott skydd från den förväntade vindriktningen.

Vi har det toppen här ombord!

Lasse



Mount Teide



Fruktträd



Garachico