

Logg från Älva

Datum: 21/2 2018

Elevloggare: Simon Och Vidar

Personalloggare: Zarah (Överstyrman)

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Mycket varmare än Sverige, Solskyddsfaktor 30-50. Kan bli svalt om du äter din glass i skuggan.

Elevlogg:

Efter en (för vissa) lång natts sömn bemöttes besättningens nyanlända av varm och fuktig Kanarie-luft. De tidigare mörklagda bergen framträdde nu i sin fulla prakt. Under frukosten i den subtropiska mässen glittrade solskenet på Teides snötäckta topp genom ventilerna (som ett fönster, fast på en båt). Efter månadens första städning drog förtrogenhetsutbildningen igång.

Förtrogenhetsutbildningen gav oss en genomgång av säkerheten ombord, vad vi ska göra ifall skeppet förliser, vart säkerhetsutrustningen ligger osv. Vi hoppas dock att vi inte kommer behöva använda oss av denna kunskap (knack i trä) men det har ju varit lite stormigt här på sistone...

Efter förtrogenhetsutbildningen drog segelteorin igång! Alla blev indelade i grupper baserade på segel, dessa då varande Stor-, Fock- och försegel. Nu kanske du tänker "men det seglet längst bak då, vem tar hand om det?!", jo, seglet längst bak (också känt som Mesan) sätts så sällan att det inte behöver finnas någon speciell grupp för det seglet.

Efter seglingsteorin var det äntligen dags för att för första gången denna resa få dra ut och utforska staden vi är i! Efter lite äventyrande på staden blev det middag och redovisning om ön Teneriffa. Visste du till exempel att Teneriffa från början bestod av tre öar för att sedan bli länkat samman av en vulkan?. Nu sitter vi här sent på den svensk-sommarvarma kvällen, lyssnar på lugn och härlig indie musik och bara njuter av en fin kopp kaffe.

Hare gött i det långa landet falukorv!

Mvh Vidar och Simon från Spaniens mest befolkade ö ☺

Personallogg:

Hej på er!

Idag har vi haft den stora utbildningsdagen här ombord på Älva. Inför varje ny resa genomför eleverna en förtrogenhetsutbildning. På så vis blir alla väl insatta i säkerheten och rutinerna här ombord på fartyget. Vi har även haft resans första övning, som handlade om övergivande. Vi i besättningen gick igenom hur man sjösätter livflottar, demonstrerade överlevnadsdräkt och diskuterade övergivande utav Älva i olika situationer.

Utöver säkerhetsutbildningen har hela klassen delats in i segelstationer och fått lära sig hur just deras segel skall hanteras. Kapten Krister höll i en teoretisk lektion om segling, förtöjning och manövrering för hela klassen. Det märks att det är en grupp som har varit ombord förut, mycket utav rutinerna och kunskaperna finns kvar.

Nu efter middagen är vissa iland och promenerar medan andra sitter med te och sällskapspel i salongen. Det är en väldigt glad och härlig stämning ombord. Alla är otroligt förväntansfulla och energiska inför denna månad, vilket är väldigt kul och inspirerande!

Ha det gott ☺

/Zarah, styrman ombord

