

# Logg 19/3

---

Hej på er där hemma!

Här ombord startade vi dagen som vi brukar, frukost vid 07.15. Det som skiljde denna morgon ifrån tidigare var tystnaden, stämningen och myset. Det var som att alla slogs av tanken samtidigt, att det var dags för den sista frukosten ombord på Älva. Nu börjar seglingen lida mot sitt slut. Idag är det dags för hemgång. Det är blandade känslor bland elever, besättning och lärare. Men precis som jag sa till klassen igår kväll så skall man se vemod som någonting bra. Vemodet är beviset på att resan och det här äventyret har varit otroligt roligt, lyckat och ett minne för livet.

Den här klassen har verkligen haft många motgångar på grund av väder och vind, under större delen av månaden. Trots det så har den positiva energin flödat, engagemanget och positiviteten har aldrig svikit. Det är inte alltid lätt att vara positiv när sömnbristen knackar på, när den höga dyningen får Älva att kasta och rulla så man inte ens kan stå utan att hålla i sig, när man samtidigt skall sköta sina uppgifter så som vaktgång, byssatjänst med matservering tre gånger per dag och lektioner. Klassen har gjort det galant och vi i besättningen är verkligen imponerade!

Tack att vi har fått låna era fantastiska ungdomar under en månads tid och det är med lite vemod vi släpper hem dem igen. Men nu är det dags att åka vidare på nya äventyr i livet och framförallt att få en välförtjänt vila hemma i en säng som inte häver 4 meter upp och ner i havets dyning.

Varma hälsningar!

Överstyrman Zarah