

# Logg från Älva

---

Datum: 18 mars 2018

Elevloggare: Johan och Mattias

Personalloggare: Madeleine J

Position:

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt

## Elevlogg:

Idag vaknade klassen MB15b med det glada humöret om att det skulle ske en stor städning på det otroligt fina segelfartyget Älva. Frukosten serverades den vanliga tiden och redan vid 9 var alla elever och besättning igång med den stora städningen. Allt skulle bli fint nu! Skott, ventiler, bord, tak, däck, och våra otroligt fina hytter. Allt vårt foder skulle inventeras och sorteras. Båten skulle helt enkelt vändas upp och ner. Redan vid lunchen var klassen MB15b mycket trötta och hade en låg livslust. Ni kanske tror nu att detta låter som en vanlig städning men det var det icke! Alla tänkbara hörn, hålor och gömställen skulle skrubbas så att det blir glänsande rent. Även när du trodde att du var klar så fanns det alltid något du hade missat. Bland all den kaos fanns det ett födelsedagsbarn som fyllde hela 19 vårar, Madeleine. Hon firades med en **Stor** chokladboll till frukost och klassen MB15b sjöng en fin visa för henne. Efter den otroligt långa, varma och städiga dagen avslutades dagen med en middag på en mycket vacker restaurang. Det blev utsökta pizzor som man kommer sent glömma. Nu sitter klassen MB15b och myser på däck för att njuta av den sista kvällen tillsammans på Älva.

Pussar och kramar från era älskade pojkar Johan och Mattias

Vi tackar och bugar för en fantastisk resa och en härlig besättning på segelbåten Älva<3



## Personallogg:

Go'kväll! Eller dag, eller morgon...

Som Johan och Mattias redan så fint berättat så har vi haft slutstädning idag. Från `tidig` morgon till sen eftermiddag. Allt har skurats och skrubbats. Jag själv har varit involverad i de gemensamma utrymmena och kan konstatera det att rent har det blivit! Trots värmen inne i båten och det att städa kanske inte ligger i allas `topp 10 lista på roliga saker att göra` har det gått superbra utan klagomål. Inte ljudliga sådana i alla fall. Vi var klara med städningen runt 16:45 och efter en samling blev det fritid att disponera som man ville fram till avslutningsmiddagen på restaurang klockan 19:00.

Det blev lite sång för födelsedagsbarnet väl på restaurangen och några tal från besättningen till klassen. Jag kan sammanfatta talen någorlunda. Det var i stil med att vi i besättningen är väldigt glada i klass Mb15b. De är ett fantastiskt gäng med härliga personligheter allihop. Det kommer bli ett känslomässigt farväl imorgon när våra vägar separeras. Ett farväl som jag personligen inte känner mig redo för, alls!

TACK för en underbar segling. TACK för att ni gjorde min första resa som besättning här ombord så bra. TACK Mb15b! Tack, och lycka till i framtiden.

Ha det bäst,

Kramar från Madeleine