

Logg från Älva

Datum: 170517

Elevloggare: Anton & Simon

Personalloggare: Kerstin M

Position: Ramsgate

Datum för att segla vidare: imorgon eller tidigt fredag morgon

Datum för ankomst till nästa hamn: Texel lördag eftermiddag

Väder: Solig dag med regn på kvällen

Elevlogg:

Idag rivstartades dagen med sol och jag må hon leva-sång ty det var Elin Larsson födelsedag! Dagen till ära så bjöds hela besättningen på en lite extra lyxig frukost 😊 för att sedan direkt börja förbereda sig för dagens utflykt till Dover Castle med en fullt vegetarisk matsäck. Dover Castle, eller det som kom att bli Dover Castle, byggdes i form av en romersk fyr under vad man tror ska ha varit 200 tal. Sedan har det sakta men säkert utvecklats till vad det är nu. En av de personer som byggt ut Dover Castle mest, var en Engelsk kung vid namn Henry II som under 1180 renoverade och byggde upp allt till en ordentlig fästning. Under ww2 byggdes det många underjordiska tunnlar som till en början var avsedda till att vara en lägre form av sjukhus, men sedan gjordes en stor del utav de underjordiska tunnlarna om till en slags barackbyggnad där soldaterna fick bo. När klassen kom fram till slottet så var det första majoriteten av alla gjorde att ta en rundtur i tunnlarna med en guide. Under rundturen gav guiden oss en upplevelse av hur det kunde vara förr i tiden när tunnlarna användes. Ljud, ljus, ja till och med lukter användes för att ger oss en mer trovärdig upplevelse av ur det kunde ha varit. När vi gick i tunnlarna så fick vi också följa färden av en ung stridspilot i brittiska flottan som blivit nedskjuten av ett tyskt flygplan när han varit på uppdrag i Tyskland. Med nöd och näppe hade han dock som tur varit klarat sig tillbaka över Engelska kanalen och blev då införd och stabiliserad på sjukhuset i tunnlarna under Dover Castle.

Efter denna utflykt hade vi en del fritid i staden men skulle senare bege oss hemåt via tåg för att äta middag tillsammans på Älva. Middagen avslutades på samma sätt som dagen börjat, med sång i namn av Elin som fyllde 18 år! Utöver detta så hade "Byssan Crew" bakat en härlig brownie/kladdkaka som bjöds till hela besättningen! Detta utöver tårta och en bastant spansklagad middag (paella med seafood) som våra två spanska kadetter stod för.

Hej och hoj, hoppas ni har det skoj!

Hälsar Anton och Simon från en Engelsk boj! 😊



Dover Castles yttre mur

(foto: Teodor)



Den Romerska fyren byggd kring 200 talet

(foto: Teodor)



Engelska luftvärnskanoner använda under andra världskriget.

(foto: Teodor)



Ålva i Ramsgate Royal Harbour☺

(foto: Teodor)

Personallogg:

Dagen började med en tidigarelagd frukost eftersom vi skulle på utflykt, men det var ju senare än vanligt ändå p.g.a. tidsskillnaden när vi är i England så det fungerade fint. En snabb städning, sedan kom vi iväg. I någorlunda samlad tropp promenerade vi förbi typiska små engelska hus med en våning en halvtrappa ner och minimala trädgårdar framför. Dessutom växer det palmer här! En halvtimme senare klev vi på tåget mot Dover. Väl framme väntade en halvtimmes gång till, denna gång UPPFÖR. Vilket häftigt ställe, entusiasmen var stor. Som vanligt (vi lärare börjar bli bortskämda nu) var alla elever glada, frågvisa och intresserade. Här äter några av oss vår medhavda lunch när vi köar för att komma in i en av tunnlarna. Där vi fick veta mer om bl.a. Operation Dynamo då 338000 soldater och andra räddades från Dunkirk under kriget.



I Dover Castle fann det mycket annat att titta på också, men så småningom var det dags att gå tillbaka och ta tåget tillbaka till Ramsgate igen. Framme på Älva visade min telefon att jag hade gått nästan 1,5 mil, inte undra på att vi alla var lite trötta... Middagen smakade underbart som vanligt. Vi har haft fantastiskt sommarväder hela dagen, utom nu på kvällen då det började regna. Det hindrade inte några av eleverna som gick iväg och **badade!** Nu sitter många i salongen och tittar på film och äter engelska chips som inhandlades på tillbakavägen. Några har hamnvakt, och andra har gått och lagt sig för att de ska upp senare i natt och gå vakt. I morgon väntar intervjuer med lokalbefolkningen till engelskauppgiften som ska redovisas under överfarten till Texel, Holland.

Allt är som det ska ombord på Älva med andra ord, och vi har det bäst! /Kerstin