

Logg från Älva

Datum: 15 maj 2017

Elevloggare: Vidar och Sarah

Personalloggare: överstyrman Göran

Position: Slussen i Zeebrygge, Belgien

Segelsättning: Förtöjda i slussen

Datum för att segla vidare: 15 maj

Datum för ankomst till nästa hamn: Ramsgate 16 maj

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Hej hallå hej hej hallå!

Precis som igår gick Torskrenset (byssan-laget) upp först av vaktlagen för att göra frukost, igen! Som tur var blev denna frukost lika god som gårdagens (om inte godare!). Frukosten åts från 7.15 till 7.45 då Sören sa något som vi glömde direkt 😊. Däremot kom de flesta ihåg Simons bittra invändningar om kaffemuggarna som vi icke sköljde ur. Detta kommer vi aldrig glömma igen ;).

Vi spenderade förmiddagen inne i Brygge då vi intervjuade folk, vilket var vår uppgift i engelskan som vi studerar denna vecka. Vi passade då på att köpa Belgiska våfflor och choklad (mycket gott!).

Vi fick sedan efter lunch som serverades 13.10 lära oss knyta knopar och börja skriva på vår engelskatext om två stycken "highlights" från denna vecka. Många valde att skriva om besöket på Breendonk.

Till middag fick vi kycklingklubbor till karnivorerna och chili sin carne till herbivorerna. Därefter kastade vi loss och sa adjö till lastbåten med foder som vi låg bara några meter ifrån. Farvälet var svårt, men nödvändigt för att äventyret skulle fortsätta.

Just nu ligger vi förtöjda i slussen där vi har varit alldeles för länge >:(. Snart ska vi hissa segel för att ta oss till Ramsgate som vi kommer fram till imorgon eftermiddag.

Puss o hej, leverpastej! (eller maskrospastej för herbivorerna)



Besättningslogg:

Gör nu min andra törn på T/S Älva. Trevligt att vara tillbaka ombord igen.

Natten till idag var jag hamnvakt tillsammans med eleverna Emma och Hugo. Jag kojade runt midnatt. Klockan 03:00 knackade det på min hytt dörr. Utanför stod Emma och säger att Hugo och hon misstänker att det brinner i en verkstad eller möjligen i ett lager, som ligger tvärs över kanalen där vi ligger förtöjda med Älva. Jag rusade upp, tog en kikare för att kolla. Ja ja men, visst såg det ut som om det brann tvärs över kanalen. Det var lite svårt att se, det var ju mörkt ute. Sagt och gjort, så ringde vi Brugges "fire brigade" Efter en liten stund så kom hela Brugges brandkår till platsen med blåljus och hela konkarongen. Vi var så stolta att vi hade förhindrat en storbrand i ett av Brugges industrikvarter. Efter ett tag kom det ytterligare en brandbil körandes fram till Älva. Dom tackade för att vi hade ringt och larmat, men meddelade samtidigt att det aldrig hade varit någon brand. Det hade kommit ut rök i en helt vanlig skorsten. AJ DÅ. Hur som helst är det bättre att ringa en gång för mycket, än en gång för lite, som uttrycket säger. Kontentan av det hela blir då, att vi har mycket observanta elever ombord, som inte tvekade att knacka på min hytt dörr trots att det var klockan tre på natten. Det kunde ju trots allt ha varit ett skarpt läge, dvs en riktig brand. Hej då från mig på ett tag.

Göran.