

Logg från Älva

Datum: 15 mars 2018

Elevloggare: Oskar och Måns

Personalloggare: Magnus

Position: Till kaj, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17 mars

Planerat datum för att segla vidare: 16 mars

Väder: Växlande molnighet och nederbörd.

Elevlogg:

Hej hopp!

Idag var det utflykt. Frukost och morgonstädning i vanlig ordning innan vi samlades på kaj. Vi möttes av guiden Conny och trots regn och sen buss kom vi iväg på rundturen av La Gomera.

Vi stannade vid ett antal utkikspunkter och den kända lagerbladsskogen, vars like endast återfinns på Kanarieöarna och ett fåtal andra platser i världen. Vi hann även besöka nationalparkens museum där vi inte bara bemöttes av information om öns geologi, utan även av rågulliga och ankimiterande katter.

Guiden hade stor kunskap, men dessvärre fungerade inte tekniken som den skulle. Under lunchen i La Gomeras huvudstad, San Sebastian, passade de på att byta ut den trasiga micken och vi tog en tur på stan.

Efter lunch med nu fungerande ljud tog vi en kortare promenad i lagerbladsskogen där vi njöt av utsikten och de unika naturmiljöerna. Efter att vi samlat ihop alla vilsna elever så kunde vi åter ta plats på bussen.

Slutligen utförde vi dagens strapats, dvs en 2,5 timmar lång vandring ned för en brant bergsstig. Detta utgjorde slutet för dagens guidade tur. Så fort vi kom tillbaka till Älva var fulla duschar och vissa förlitade sig på däckets vattenslang för att bli rena inför kvällens middag i land.

Hoppas ni har det bra där hemma. Nu måste vi sova!

Personallogg:

Hallo!

Inte lätt att följa denna väldigt utförliga elevlogg... Nåväl. Under dagens busstur berättade guiden mycket intressant om öns historia. Gomera har haft flera vågor av både ut- och invandring. Invandring från Spanien under 1400 och 1500-tal och utvandring till Sydamerika under 1950-tal. Just nu har ön både invandring (från Afrika) och utvandring (till europeiska fastlandet). Väldigt intressant! Gomera var relativt okänt för europeiska turister fram till slutet av 1980-talet då ett hundratal tyska

hippies, av oro för Tjernobyls påverkan på centraleuropas natur, flyttade till ön. På så sätt fick fler européer upp ögonen för denna vackra ö.

Som ni säkert vet har skolan en nollpolicy rörande alkohol och droger ombord. Detta tar vi alvarligt på och därför utförde vi under kvällen en alkoblåsning på både elever och besättning som varit ute på byn. Alla klarade sig galant, så skönt!

Go kväll / Magnus

