

# Logg från Älva

---

Datum: 14 maj 2017

Elevloggare: Lovisa och Madeleine

Personalloggare: Kerstin

Position: Brygge, Belgien

Segelsättning: Förtöjda i hamn

Datum för att segla vidare: 15 maj

Datum för ankomst till nästa hamn: Ramsgate 16 maj

Väder: Soligt

Chillivippsen mina små grodlår!!

Torskrenset (ett gruppnamn) gick upp i ottan för att förbereda en superb frukost. Det serverades mannagrynsgröt, havregrynsgröt och massa annat gott. Efter det hade vi städning i 45 minuter där vi städade alla hörn och vrår. Just nu befinner vi oss i Brygge, Belgien, där vi ligger förtöjda tills imorgon. Dagen har varit intensiv och vi har lärt oss en hel del om Älva. Det började med att vi i våra vaktlag fick en genomgång om säkerhet på båten. Nu är vi förberedda för allt!

Klockan ett så gick det ett alarm, alla blev lite smått nervösa. Enligt den information vi fått under dagen, skötte sig alla exemplariskt och sprang upp på bryggdäcket. Efter många misslyckade försök av uppräkning lyckades vi faktiskt bra denna gång. Vi ställde oss på led, såg till att alla var där och sedan drog vi på oss teletubbiesdräkterna(livräddningsdräkter).

Under dagen hade vi delat in oss på de tre olika masterna samt förseglen, som vi kommer ansvara för under seglingarna. Vi fick lära oss om fall, skot, dirk, nedhal och lite annat som är nödvändigt att veta. Sören, vår kapten, gav oss en lektion om hur Älva fungerar vid segling och hur vi kommer att manövrera båten.

Efter en lång dag är alla trötta och ägnar sig åt att spela spel. Vissa gick in till stan i den härliga kvällssolen för att utforska den och möjligtvis få tag i några utsökta belgiska våfflor.

Puss och kram,

Lovisa och Madeleine



Solnedgång över hamnen i Brügge



Matros Erik berättar för intresserade elever

## Personallogg:

Hej alla därhemma!

Så härligt att äntligen vara på Älva! Jag måste börja med några ord om gårdagens långa resa hit som började redan klockan 6.00 på Arlanda. En mycket glad och förväntansfull klass mötte oss där. All flöt på som smort, vi möttes av en buss som via ett lunchstopp tog oss till arbets /koncentrationslägret Fort Breendonk. Under guidningen ställde eleverna så mycket frågor och var så intresserade att rundturen tog en halvtimme extra! Vi fick ta del av många starka berättelser från hur det var där under kriget, och guiden påminde också om att det inte bara är historia utan också något som sker idag, och att verkligheten aldrig är svart eller vit. Ett tankeväckande studiebesök.

Efter en tupplur på bussresan hade många fått förnyade krafter och alla jublade när vi kom fram. På kvällen installerade vi oss och fick en god middag. De som inte hade hamnvakt gick och la sig ganska tidigt. En eloge till klassen som höll humöret uppe trots sömnbrist och lång resa, inga sura miner syntes till på hela dagen. Det här bådar gott för seglingen!

Idag har det varit förtrogenhetsutbildning och eleverna har tagit in information långt upp över öronen med samma glada humör. Klassen har fått beröm av besättningen för att de är frågvisa och hjälpsamma, härligt. Efter middagen var det skönt att promenera inne i den pittoreska staden Brügge bland alla fina hus och kanaler. Det handlades visst en del choklad också, och andra förnödenheter.

Nu vilar lugnet över Älva, det är bara hamnvakten vaken och strax är det vaktbyte. Då kommer ett par nya elever att vaka över oss som har förmånen att få sova i våra hytter. I morgon väntar en ny spännande dag i Brügge, och så blir det äntligen dags att ge oss ut på havet i morgon eftermiddag!

Vi har det toppenbra! /Kerstin



Provning av överlevnadsdräkter under förtroghetsutbildningen



Presentation av besättningen under seglingen med MB15b 13 maj – 8 juni 2017:



Från vänster:

Sergio Escolà Viura, sjöbefälselev från Spanien, gör en månads praktik på Älva.

Frida Jakobsson, matros och maskinansvarig tillsammans med Erik. Frida har arbetat 5 år ombord i Älva, men kommer troligen att börja plugga till fartygsmaskinist i höst.

Eduardo Fernandez Daimiel, sjöbefälselev från Spanien, gör en månads praktik på Älva.

Robban Niesink, båtsman. Har seglat på Marina Läroverkets olika fartyg sedan starten och innan dess jorden runt och kors och tvärs i segelfartyg hela sitt arbetsliv.

Osmar Dias, kock med rötter i Brasilien och numera bosatt i Luleå. Osmar har arbetat som kock i ca 15 år, men detta är hans första resa med Älva. Han är seglare sedan barnsben och mångårig medlem i Svenska Kryssarklubben, där han bl a har jobbat med seglarläger för ungdomar.

Sören Engzell, befälhavare, har arbetat drygt fem år ombord i Älva. Far till fyra numera vuxna barn, vilket känns som en tillgång i det här jobbet.

Axel Taube Carlert, andrestyrman. Har läst sjökaptensprogrammet på Chalmers i Göteborg och arbetat på bl a Stena Lines färjor. Ny ombord i Älva sedan en månad.

Göran Börjesson, överstyrman, har seglat som befäl i handelsflottan hela sitt yrkesliv. Också ganska ny ombord i Älva, mönstrade på i Santa Cruz de Tenerife i slutet av mars.

Erik Nygren, matros och maskinansvarig tillsammans med Frida. Erik har gått Marina Läroverkets YH-utbildning för ett tiotal år sedan och arbetat i bl a Finnlines' RoRo-fartyg. Nu är han heltidsanställd ombord i Älva sedan några år tillbaka.