

Logg från Älva

Datum: 14/3

Elevloggare: Oskar och Tilde

Personalloggare: Caroline

Position: I hamn, Puerto Vueltas, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17 mars

Planerat datum för att segla vidare: 16 mars

Väder: Varmt och soligt. Nordlig bris.

Elevlogg:

Halloj!

Nu har vi äntligen kommit till La Gomera. Det har som ni vet varit lite upp och ned de senaste veckorna men nu är vi här och humöret är på topp! Vi lade till efter frukost imorse och sköt därför upp morgonstädningen lite. När vi slutfört "klart skepp" så hade vi ett snabbt möte om vad som stod på planeringen och vad som gällde för dagen.

Sedan hade vi lite fritid på ön innan lunch som vissa spenderade på fiskspaning och glass och andra på att bada. Efter en grym lunch så var det dags för den första religionslektionen. Eftersom mötet med de marockanska eleverna aldrig blev av, så anordnade Magnus så att vi kunde göra ett digitalt utbyte istället. Vaktlagen blev tilldelade ett antal frågor om den marockanska kulturen att ställa samt en sektion av Älva att presentera. Vi spelade in korta filmklipp med frågorna och guidningen av fartyget som kommer skickas till skolan i Marrakech.

Efter den pinsamma men roliga inspelningen hade vi mycket fritid fram till middagen. Många packade snorkel och cyklop och rullade till playan. Den lilla stranden består av kolsvart sand och ligger nära glassbaren. De som snorklade blev inte besvikna när de insåg att det sprudlade av liv under ytan. Sjöborrar, sjöstjärnor, muräna, trumpetfisk, squid, octopus, cuttlefish, barracuda, spindelkrabbor och många andra färgglada organismer sågs på mycket nära håll.

Efter middagen var det filmvisning i salongen. Vaktlaget Seaweed hade klippt ihop en kortfilm från deras sociala aktivitet som bestod av "sex-kamp" på stranden i Agadir. Det var högljudda skratt från början till slut och efter filmen började hamnvakterna.

Nu ska vi kolla på film! Tjingeling!

Oskar och Tilde

Personallogg:

Hej alla där hemma slasket!

Äntligen i hamn säger vissa, jag har fortfarande inte haft fast mark under tassarna sen Arrecife. Dagen började med tillägning där vi fick fälla ankare för att hålla ut oss från kajen så vi slipper fendergnisslet i natt.

Efter ankomst var det fin frukost med möte där vi planerade arbetet för tiden i hamn. Det börjar alltid med lite uppfrysning efter att varit till sjöss så länge, med till exempel tömning av alla sopor vi haft med oss och skölja igenom trossar efter det smutsiga vattnet i Agadir. Som vanligt hann vi skrapa och måla lite på däck.

På eftermiddagen var det dags för klättring i riggen för ett gäng elever. Jag var klätterinstruktör och vi gick igenom vad som är viktigt att tänka på när man klättrar innan det var dags. Upp till råseglet som man klättrar till är det 16-17 m över vattenytan. Dagen avslutades med film-mys för besättningen i skepparsalongen, vi såg på en lagom avancerad film då det flesta var trötta efter alla sjödagar, det blev den väl sedda Hitta Nemo!

Tack för idag!

/Matros Caroline

