

Logg från Älva

Datum: 13/03 2018

Elevloggare: Jocke och Danne

Personalloggare: Bengt

Position: N27°56' W016°51'

Fart: 4 knop

Kurs: 280

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/03 2018

Planerat datum för att segla vidare: 16/03 2018

Väder: Soligt, nordostlig vind omkring 4m/s, låg sjö och dyning

Elevlogg:

Skepp ohoj!

Idag vaknade vi upp av en fantastisk soluppgång ifrån en natt full av delfiner i mareld. Med glada miner käkar vi vår klassiska frukost på väg mot La Gomera. Dagen fortsatte med den uttjatade morgonstädningen.

När skeppet väl glittrade som en nyslipad diamant så började vakten för vissa medan andra startade dagen med fartygsbefälslektioner. På fartygsbefälslektionen övade vi på det praktiska inom VHF då vi roleplayade olika nödsituationer utspridda på båten med var sin walkie-talkie. Ett riktigt uppskattat moment som var lärorikt och kul.

När lunchtimmen var slagen så bildades en kö av utsvultna sjömän. Det serverades en god linsgryta med Osmars legendariska nybakade bröd.

Dagen gungade vidare mot ännu en fartygsbefäl lektion som handlade om skeppsteknik och hölls av Krister.

Resten av dagen spenderades ute på soldäck där många glassade i solen. När solen började sin färd mot horisonten satt alla och åt räkor eller vegetariskt. Mot alla odds trädde turen fram till Älva. Ett skrik ekade in i massen och vidare i båten. SPÄÄCKHUGGGAAAREEEEE!!!! På mindre än 10 sekunder stod alla på däck och spanade. En gigantisk fena och rygg med en vit fläck dök upp från djupen bara 10 meter från båten. Fenan vi såg var inte ensam då det var en hel flock som flexade inför Älva. En knäpptyst tårögd publik njöt utav naturens vackra skapelser. Efter denna magiska stund lade sig solen under horisonten och lämnade sig bakom en stum och berörd besättning. Med detta fantastiska minne tuffar vi vidare mot La gomera.



Personallogg:

Idag har vi haft en fantastisk dag på havet. Eleverna har jobbat med skeppsteknik som Krister undervisat i Zarah höll en praktisk övning i radiotrafik på vhf:en. På bryggan körde vi radarövningar, krysspejling, förande av skeppsdagbok med mera. Eleverna lär sig snabbt och blir riktigt duktiga. Vi har kul tillsammans och det blir många glada skratt. Mitt i middagen dök en späckhuggare upp jämsides med båten. Någon såg det och vrålade: Späckhuggare! Mässen tömdes på elever som alla sprang ut på däck för att se den vackra valen.

Hälsningar från maskinist Benke

